

Mededelingen:

Op zondag 32 juli 2022 zal Arjen Lock de woordverkondiging verzorgen.
Voordienst zal door Linda van den Worm worden gedaan.

Preek van Peter van den Worm 7 augustus 2022 in een notendop.

Handelingen 9: 1-19 (vers 6)

Na een ontmoeting met de Here Jezus vraagt Paulus aan de Here Jezus:
Wat wilt U dat ik doen zal?

De Here Jezus had een taak voor Paulus. Paulus was niet eens een Christen.
Hij vervolgde christenen. En toch kiest de Here Jezus hem uit om Zijn Naam te
verkondigen bij de heidenen, en de koningen en de Israëlieten.

We leven in een tijd waarin veel te doen is in het Koninkrijk van God.

De komst van de Here Jezus is spoedig.

Als kinderen van God horen we klaar te staan om in actie te komen.

En wel op de juiste tijd. We lezen dit ook in Mattheüs 24 (vers 45-46) waar
gesproken wordt over de eindtijd. We moeten letten op de timing van de Heilige
Geest. Dit betekent dat we elke dag deze vraag moeten stellen en moeten
luisteren wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft.

In **Johannes 4: 31-38** lezen we over de oogst in het Koninkrijk van God.

De velden zijn wit (rijp) om te oogsten.

In **vers 34** zegt de Here Jezus: '*Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die
Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng*'.

Het gebed wat de Here Jezus ons leert in **Mattheüs 6:10** gaat hier ook over:
Uw wil geschiede.

In **2 Petrus 1:10-11** roept Petrus ons op om onze roeping en verkiezing
duidelijk te maken. We lezen in de voorgaande verzen op welke manier we dat
kunnen doen. Dus ook wij hebben net als Paulus een taak in het Koninkrijk van
God.

Gods keuze voor een persoon ligt niet altijd voor de hand.

God kijkt en proeft ons hart. Je zou toch voor een koning toch een groot postuur
moeten hebben, David was klein en de minste van zijn familie. Voor een leider van
het volk van Israël om het volk uit te leiden uit Egypte zou je toch een jonge
krachtig en wel bespraakte persoon kiezen. Mozes was al wat ouder en minder
goed in zijn woordkeuze.

We weten niet wat God voor ons heeft bestemd. Maar Petrus beschrijft ons de
weg om te onderzoeken wat onze roeping en verkiezing hier op aarde is.

In het algemeen is onze taak (de taak van de gemeente) wel duidelijk.

In **1 Petrus 2:9** zegt het Woord van God onze verkiezing: *Een koninklijk priesterschap, een heilig volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.*

In het boek openbaring lezen we in de brieven aan de diverse gemeenten dat het Woord van God spreekt over '*oren om te horen, wat de Geest tegen de gemeenten zegt*',

Het gaat dus niet om het geluid van de radio, televisie of uw gsm, maar om de stem van de Heilige Geest.

U zal misschien zeggen: Waar naar toe moet ik dan mijn oren richten, naar boven? U weet wel als er veel geluiden door elkaar heen zijn dat het moeilijk is om de geluiden van elkaar te onderscheiden.

Waar is de Heilige Geest? Hij woont in het binnenste van ons. Hij is een onderdeel van ons wezen geworden. De stem van de Heilige Geest hoeven we dus niet perse buiten ons te zoeken. Soms kan dat wel, bijvoorbeeld door de zondagse preek, maar meestal spreekt de Heilige Geest tot ons als we ons focussen op Hem. Focussen op de Heilige Geest wil zeggen dat je je richt op Hem. Je moet dan als het ware naar binnen luisteren.

De Here Jezus zegt in **Johannes 14:26** dat de Heilige Geest het u in herinnering zal brengen.

Ik weet niet of u wel eens een opstel moest schrijven. Dan ga je nadenken over wat in het verhaal of belevens gaat komen te staan. Als je dat doet zonder je jezelf af om niet afgeleid te worden. Je gaat dan focussen op je gedachten.

De Heilige Geest gebruikt het zelfde medium. Hij maakt ons indachtig alles wat de Here Jezus tot ons wil zeggen. Soms moet je wat langer wachten op antwoord, maar God is getrouw en zal ons leren Zijn stem te verstaan

Lees ook **Johannes 10:27**. Als de Here Jezus je leven mag leiden, dan leer je op den duur Zijn stem te onderscheiden uit de vele geluiden die op ons af komen.

De vraag van Paulus aan de Here Jezus zegt nog meer over zijn instelling.

Het spreekt over een toewijding aan de Here Jezus.

We lezen in de bijbel over heel wat roepingen van mannen en vrouwen Gods.

In de meeste gevallen waren zij bezig met alledaagse zaken net als u en ik.

Maar diep in hun hart was er een onbesproken verlangen om te leven voor het Koninkrijk van God.

Laten ook wij in onze tijd klaar staan om ingezet te worden in het Koninkrijk van God.