

Mededelingen:

Op zondag 31 juli 2022 zal Henk Goldberg de woordverkondiging verzorgen.
Herbert van den Worm zal de zangdienst leiden.

Voorbede gevraagd

Jannie Boshamer voor een spoedig herstel na haar operatie.

Preek van Ko de Jong 24 juli 2022 in een notedop.

Eind goed, al goed.

Lezen Richteren 16:19-31

Voor deze geschiedenis goldt 'Eind goed, al goed'.

Ook voor de moordenaar op Golgotha die samen met de Here Jezus werd gekruizigd gold dit spreekwoord.

Het geldt ook voor de 5 dwaze maagden, die geen reserve olie bij zich hadden. Zij moesten wel door de grote verdrukking, maar omdat zij stand hielden werden zij herenigd met de Here Jezus; lees Openbaring 7:14. Zij kregen een tweede kans.

Laten we eens de geschiedenis van Simson nader bekijken.

Simson was een geroepene en dienaar van God.

In zijn tijd was het volk afgedwaald van God en deed een ieder wat goed was in zijn eigen ogen. God liet daarom een zeevolk de Filistijnen 40 jaar het volk onderdrukken. Maar er waren mensen die God baden om uitredding.

En God liet een wonder gebeuren in een gelovig gezin; het gezin van Manoach (=rust). De vrouw van Manoach was onvruchtbaar, maar kreeg van een engel te horen dat zij een kind zou baren. Ook Manoach werd ingelicht.

Zijn zoon zou een dienaar van God worden en zou op een bepaalde manier moeten worden opgevoed. Hij mocht zijn haar niet knippen. Simson had 7 haarlokken.

Dit is het beeld van een geestelijke leven met God dat niet mag worden afgesneden. Simson was een bijzonder mens maar ook een gewoon mens net als u en ik. Als de Heilige Geest vaardig werd over hem, was hij onverslaanbaar.

Ook wij zijn het de Here Jezus meer dan overwinnaar.

Aan het eind van het leven van Simson komt God toch tot zijn doel. Heel legertop en alle vorsten van de Filistijnen komen samen met Simson om.