

Mededelingen:

Op zondag 10 juli 2022 zal Arie Kok de woordverkondiging verzorgen.
Willem Agerbeek zal de zangdienst leiden.

Voorbede gevraagd

voor Arie en Gaby Melissant, Hanna Zagers, Peggy Landburg allen voor gezondheid.

Preek van Peter van den Worm 3 juli 2022.

Elke dag is reden tot dankbaarheid (Burgemeester van Jeruzalem).

1 Thessalonicenzen 5: 16-18, Psalm 118:24

De tegenpool van dankbaarheid is ondankbaarheid.

We hebben in de bijbel gelezen dat God wil dat we dankbaar zijn en ons verheugen hier op aarde. Dankbaarheid hoort bij inzicht en is een soort fijn en gerust gevoel. Als we in de bijbel de wonderen van genezing nalezen, dan komen we een hoop dankbare mensen tegen.

Als je gezond bent dan weet je niet beter en leidt dit niet per se tot dankbaarheid. Maar als je ziek bent geweest en weer beter bent geworden dan ben je God daarvoor dankbaar en geeft dit een gelukkig gevoel.

Het is maar net waarmee je je eigen situatie mee vergelijkt.

Wij zijn volgelingen van de Here Jezus. Wij hebben God als Vader en mogen zijn aanwezigheid in ons leven en zijn liefde voor ons als heel bijzonder ervaren.

Zijn zorg voor ons elke dag maakt elke dag bijzonder. Dit is voor ons al een reden om dankbaar te zijn elke dag. De Here Jezus heeft ons vrijgekocht van de zonde en bereidt voor ons plaats bij de Vader in de hemel.

Dank u Here Jezus, dat u zoveel van mij houdt. Dank u wel dat u zo goed bent en mij beter begrijpt dan ik mijzelf kan begrijpen.

Maar zo eenvoudig is het niet.

We zullen twee voorbeelden uit de bijbel met elkaar vergelijken.

In het ene voorbeeld gaat het om een familie en in het ander voorbeeld om een heel volk die in dezelfde positie waren. Je zou uit deze twee voorbeelden ook veel overeenkomsten zien met u en mijn leven. Het eerste voorbeeld lezen we in

Genesis 12:1-4 : *De Here God zei tegen Abram: Ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal*

u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.

Hebreeën 12:8-10

Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou.

We lezen verder dat hij inwoner is geweest in een vreemd land. Maar hij verwachtte (inzicht) de stad waarvan God de Bouwer en Ontwerper is.

Het tweede voorbeeld lezen we in **Exodus 3:7-8**

(vers 8) 'Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit het land van de Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloedig van melk en honing,

Als we de historie van deze twee gebeurtenissen in de bijbel er op na lezen.

Dan hebben zij veel overeenkomsten met ons geloofsleven.

Ook wij worden door God gevraagd om het wereldsleven vaarwel te zeggen en ons te richten op het Koninkrijk van God en het nieuwe leven.

We zien in het leven van Abraham een andere houding dan bij het volk van Israël (een kleine groep uitgezonderd).

En er was ook een groot en cruciaal verschil in beide situaties.

Abraham had een persoonlijke relatie met God. Hij had God leren kennen als een vriend. Daarom geloofde hij God en verwachtte hij iets bijzonders van God.

Hoewel hij zeer rijk was volgde hij God in het onbekende.

Het volk van Israël had niets. Zij werden door Egypte als slaven behandeld.

Zij hoorden van God via Mozes. En hoewel zij de wonderen van God zagen en zich tijdelijk daarin verblijden, hadden zij geen kennis (inzicht) van God.

Zij begonnen te murmureren toe het moeilijk werd. Ze werden ondankbaar.

God vraagt van ons dat we dankbaar zullen zijn, omdat Hij ons leidt en onze dagen maakt. Als je een relatie met God hebt en Hem kent dan weet je dat Hij in Zijn liefde altijd het goede met je voor heeft. Hij staat achter je en soms draagt Hij je. Je mag daarom God elke dag dankbaar zijn dat Hij zoveel om je geeft, ondanks dat het naar menselijke maatstaven slecht met je gaat.

We mogen het eens zijn met de Burgemeester van Jeruzalem.

Elke dag is reden tot dankbaarheid. Wij zijn kinderen geworden van de Allerhoogste en aller liefste God en Vader en mogen dagelijks met Hem vertoeven, Gewoon maar ook in onze gebeden voor de gemeente en onze omgeving.

Een bericht uit Macao.

Hoe gaat het met de broeders en zusters in de Betheltempel? Vertrouw erop dat het goed met jullie gaat. Wij blijven voor jullie bidden.

Welnu, we hebben hier in Macao weer een uitbraak van Covid gehad. Op de 26e werden we wakker met 12 gevallen en sindsdien is het vanaf vandaag opgelopen tot 577 gevallen. Sinds de 26e moest heel Macao 7 keer getest worden op Covid en nu zijn we verplicht om elke dag een test te doen in onze huizen, enz. Alle overheidsfaciliteiten, postkantoor, banken, onze kinderopvang, scholen en zelfs de Hope Clinic gaan gewoon door. Deze week werd alles gesloten. Daarnaast hebben we geen kerkdiensten gehad, maar wel opgenomen en online gezet, en aanstaande zondag zal hetzelfde zijn. Dus we vragen om uw gebeden voor alle kerkfamilie en kinderdagverblijven en gezinnen, dat niemand van ons het virus zal krijgen. Heel erg bedankt!

Moge God jullie blijven zegenen en onder zijn hoede houden!

In Zijn grote liefde,

John & Suzanna