

Preek voor zondag 26 juni 2022.

Een kijkje in de gemeente van Korinthe.

Lezen 1 Korinthe 16:13-14

2 Korinthe 4:7

Als we de historie van de stad Korinthe na lezen, dan was Korinthe een welvarende havenplaats met veel leven in de brouwerij.

Het was de hoofdstad van de Romeinse provincie Achaje.

Het zal een wereldje zijn geweest met vele stromingen en culturen.

Dit vond je ook terug in de christen gemeente van Korinthe.

Als je de brief van Paulus aan Korinthe leest zou je zeggen dat het een perfecte gemeente is die de volmaaktheid had bereid.

Dat lees je ondermeer in Korinthe 1:4-9.

Ook in hoofdstuk 13 lezen we over de liefde van God die zo bijzonder is.

Maar we staan er te weinig bij stil dat het Gods genade gaven zijn en Gods liefde die door God aan ons gegeven zijn. Ze horen bij het nieuwe leven dat uit God is.

Het is het leven van de Here Jezus dat we uit genade mogen ontvangen.

Eigenlijk zou dat nieuwe leven in de gemeente de hoogste plaats moeten hebben.

Dit leven van de Here Jezus zou door de leden van de gemeente als een kostbare schat bewaard en beleden moeten worden.

Maar we zien in de gemeente van Korinthe dat de boze niet stil zit. Hij probeert dat aarden vat van ons (ons eigen ik) zodanig in de schijnwerpers te plaatsen dat het leven van de Here Jezus vol van waarheid en gerechtigheid op de achtergrond komt te staan.

De boze heeft vandaag de dag nog dezelfde strategie.

1. Hij doet dit door **verdeeldheid** te zaaien. Hij zorgt dat onze eigen mening en smaak een punt van twist worden. Dit gebeurde ook in de gemeente van Korinthe. De ene zei: ik ben van Apollos, de ander was van Kefas, of weer een ander was van Paulus. We lezen ook in 1 Korinthe 6 dat belangenverschillen zelfs met rechtszaken (ongelovige rechters) moesten worden beslist. Laten ook wij in onze gemeente onze meningen niet laten uitlopen tot twisten, maar elkaar blijven liefhebben met de liefde van Christus.
2. Hij probeert ook de **wereldse wijsheid** in de gemeente te laten prevaleren. Gods wegen zijn veel hoger dan onze wegen. Gods wijsheid is voor de wereld een dwaasheid. De enige weg om tot God de Vader te komen is het leven van de Here Jezus in je leven te verhogen.

3. Hij brengt de **zonde en geveinsheid** in de gemeente lees hoofdstuk 5. Het lichaam is dan niet meer een tempel van de Heilige Geest, maar wil zelf worden geëerd en onderhouden. Daardoor vervagen allerlei christelijke principes.
4. De boze wil dat we van **twee walletjes** gaan eten. Dat lezen we in hoofdstuk 8 en 10 vanaf vers 14) Van het lichaam van Christus en blijven genieten van onze afgoden. We moeten immers vrij zijn. God wil dat we in Christus (de schat in aarden vaten) vrij zijn en niet dat we een eigen vrijheid nastreven. God wil dat we niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad.
5. De boze probeert ook **wanorde** te scheppen in de gemeente. Laat ons doel zijn om samen te komen als broers en zussen met één doel en dat is om de Vader te eren en verlangen van hem de ware spijs (het Woord van God) te mogen ontvangen. God wil dat we de vrede en eenheid met elkaar bewaren ondanks onze verschillen.
6. De boze probeert ook onze focus op **het opstandingsleven** te vertroebelen en als het kan te ontkennen. Het gaat immers nu om het nieuwe lichaam, om onvergankelijkheid (de schat in aarden vaten) aan te doen om (straks) met de Here Jezus samen te kunne zijn. Het gaat er immers om met de Here Jezus samen 'meer dan overwinnaar' te zijn.

Daarom sluit Paulus zijn brief af met een appel.

God heeft alles gedaan wat Hij kon. Hij heeft ook ons alle genade gaven geschonken en we mogen rijk zijn in Christus. We mogen overtuigd zijn door de Heilige Geest dat de liefde van God voor ons (1 Korinthe 13) heel bijzonder en waardevol en heel vergaand is.

Vandaag vraagt God aan ons of Hij **een beroep op ons kan doen?**

Als je de strategie van de boze door hebt, wees dan waakzaam., wees alert, wees bedacht op, kijk uit voor, houdt de deur dicht etc.

Sta vast in het geloof. Ons vertrouwen en inzicht moet enkel gericht zijn op het Woord van God.

Wees manmoedig, wees sterk. Dit zegt iets over de strijdbaarheid in onze gemeente. We realiseren ons dat we met Christus meer dan overwinnaar zijn en de strijd niet tegen elkaar, maar tegen de boze machten en overheden voeren, die het werk van de gemeente willen dwarsbomen. We mogen standhouden en overwinnen in deze geestelijke strijd. En onze gebeden en ons handelen mag gesterkt en geleid zijn door de Heilige Geest.

Laat alles bij u in liefde gebeuren. 1 Korinthe 13:13 zegt: het belangrijkste in het Koninkrijk van God is dat alles uit liefde voor elkaar gedaan wordt.