

Mededelingen:

Op zondag 26 juni 2022 zal Peter van den Worm de woordverkondiging verzorgen.

Linda van den Worm zal de zangdienst leiden.

Voorbede gevraagd

voor Henk Tirion, hij heeft Corona.

Voor Gaby Melissant zij heeft jicht.

Voor Janny Boshamer zij heeft een gesprek met haar behandeldarts over haar operatie,

Preek van Arjen Lock zondag 19 juni 2022.

De Toren van Babel is de geschiedenis van de spraakverwarring. In plaats van één taal kwamen er plotseling heel veel. Op het Pinksterfeest gebeurde het omgekeerde. Er waren veel mensen in Jeruzalem die heel veel verschillende talen spraken, maar iedereen hoorde het Woord van God in zijn eigen taal. De Geest spreekt alle talen. De Heilige Geest kan generaties en culturen verbinden.

De Heilige Geest was er al voordat er iets geschapen was. Hij zweefde over de wateren. Maar er was geen plaats voor hem om te rusten. Alles was woest en ledig. De Heilige Geest zoekt altijd een rustplaats. Waar kan Hij landen? Er was in het allereerste begin geen plek op aarde.

In de eerste hoofdstukken van Genesis staan heel belangrijke dingen. Bijvoorbeeld dat God de mens schiep en dat God daarna zei dat het heel goed was. God maakt geen troep. Natuurlijk - de zondeval is gekomen en daardoor veel gebrokenheid. Soms is dat zichtbaar in een mensenleven. Maar het mooie is dat je dan de gebrokenheid van de mens kan zien, maar ook Gods wonder, zoals hier deze kokospalm (zie plaatje).



Het is duidelijk dat deze kokospalm een hele slechte periode heeft gehad, maar ook een wonder van herstel.

Het verhaal van Noach is ook een leerzaam verhaal. Vanuit de ark maakt de duif drie reizen. Maar net als de Heilige Geest die over de wateren zweefde, kan de duif eerst geen rustplaats vinden. Op de tweede reis is er wel een olijftakje, maar nog geen rustplaats. Pas op de derde reis kan de duif op deze aarde zijn nest gaan maken en een rustplaats vinden.

De Heilige Geest in het Nieuwe Testament in de vorm van een duif kon op Jezus landen.
Kan de Heilige Geest ook op ons landen?

Na het verhaal van Noach komen we bij de Toren van Babel. Dat verhaal is bijzonder vanwege de spraakverwarring, maar ook om de keuzes en het denken van de mensen. Ze zeiden:

Wij kunnen nu zelf stenen maken, dat was vroeger niet mogelijk. We hebben nu bouwstenen waarmee we voor ons zelf een veilige, naar binnen gerichte maatschappij kunnen bouwen. We spreken ook allemaal dezelfde taal. Dat is een taal waar God niet in voorkomt. Onze taal richt zich nooit tot God, want wij hebben God niet nodig in ons leven.

De mensen die de toren van Babel bouwden hadden drie verkeerde motieven:

1. Wij gaan op menselijke kracht de hemel bereiken.
2. We gaan een naam voor ons zelf maken en beroemd worden. Wij zeggen niet: Gods koninkrijk kome. Wij zeggen juist: Mijn eigen aardse koninkrijk kome, en onze wil geschiede.
3. De toren wordt onze manier om niet te doen wat God zegt. (God had gezegd: Ga de hele wereld in en verspreid je over de aarde.) God zegt: Trek naar buiten, maar wij antwoorden: Nee, we gaan juist naar binnen in onze veilige toren.

God boodschap gaat hier precies tegen in

1. Je kan die hemel niet op menselijke wijze bereiken. De weg naar God toe heeft een naam, de naam van Jezus. Er is ons geen andere naam gegeven.
2. Wij gaan niet onze naam groot maken, maar de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Alleen in die naam is autoriteit en toekomst.
3. De zendingsoopdracht is om naar buiten te trekken, niet om je binnen te verstoppen. Onze veiligheid is geen grote ivoren toren, maar onze veiligheid hangt af van God die gezegd heeft: Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld.