

### **Mededelingen:**

Op zondag 19 juni 2022 zal Arjen Lock de woordverkondiging verzorgen.

Roy Albersen zal de zangdienst leiden.

Er wordt een gemeente-uitje georganiseerd door Arie Melissant op zaterdag 20 augustus 2022. Als u mee wilt moet u dit uiterlijk deze week op geven bij Arie.

**Voorbede gevraagd** voor Judith Tirion, zij heeft Corona.

### **Preek van Barry van Oertel zondag 12 juni 2022.**

Velen vragen zich af welke bedoelingen God heeft met de bijbel.

Als eerste openbaart God zich in Zijn Woord en als tweede houdt God ons met Zijn Woord een spiegel voor.

God is liefde en Hij is het Leven en alles draait om God.

God is continu bezig om Zijn kinderen bij zich te houden of naar Hem toe te trekken, opdat de mens het leven zal hebben.

Wij echter zijn vreselijk druk bezig met ons zelf en moeten steeds weer worden gewezen op het belang van Gods Koninkrijk.

Amos was een dienstknecht van God. Hij was een tijdgenoot van Hosea.

Zij leefden rond 790 tot 740 voor Christus. In die tijd hadden de mensen het goed en was er net zoals in onze tijd welvaart. Als het goed gaat met de mens dan hebben we schijnbaar God niet nodig. In Amos 1:1 spreekt God over een aardbeving die het volk van Israël zal treffen om hen wakker te schudden. Het volk van Israël was weg geraakt van God en Amos had inzicht in deze verwijdering van God. Ook wij mogen aan God om inzicht en leiding vragen opdat door God gebruikt kunnen worden in onze omgeving. God wil dat de mens onder de hoede komt en blijft van Hem. God wil voor ons en zijn volk Israël blijven zorgen. In de tijd van Elia was er een gebeurtenis die daar symboliek voor stond. God stuurt Elia naar de weduwe van Zarfath ( betekenis = 'die loutert').

De vrouw en haar zoon staan symboliek voor het volk Israël.

De vrouw en haar zoon zouden sterven van de honger, maar God geeft hun onbeperkt meel en olie. God zorgt voor het volk Israël. Dan overlijdt haar zoon en de weduwe is ontroostbaar. God wekt de jongen op uit de dood. Hij wil dat Israël en u en ik zullen leven ( lees 1 Koningen 17).

Lees ook Jeremia 2 God vraagt ons in onze tijd van welvaart om afhankelijk te blijven leven van God en niet aan ons bezit te blijven plakken. Hij wil ook dat we onze omgeving zullen waarschuwen om dicht bij Hem te blijven.