

Mededelingen:

Op zondag 12 juni 2022 zal Barry van Oertel de woordverkondiging verzorgen.
Willem Agerbeek zal de zangdienst leiden.

Preek van Henk Tirion op zondag 6 juni 2022.

Samenvatting Woord Pinksteren: delen in de vreugde 5 juni 2022

In Indonesië werd de Pinkstergemeente bekend onder de naam geredja pantakosta.
De kerk die door de Heiligen Geest een boodschap voor de wereld heeft.

Met Pinkeren werd de kerk geboren. Dat wordt nu bedoeld met feestvreugde. Het
Woord van vergeving werd in de wereld gehoord, waardoor mensen tot bekering
kwamen. Ziet u de vreugde al voor u, hoe het koren geoogst en binnengehaald wordt?
Ik wil het over het delen in de vreugde van het oogstfeest hebben, zodat wij
gegrepen zullen worden door de vreugde van wat dit oogstfeest met zich meebrengt.
Deel willen hebben aan de blijdschap die er in het oogsten aanwezig is.

En dan niet alleen in het koren van het land maar in het bijzonder in de mensen.

Joh 4:35 Als Jezus met zijn discipelen langs de velden loopt, dan zegt Hij tegen hen:

Is het niet gebruikelijk dat er pas vier maanden na het zaaien geoogst kan worden?

Maar Ik zeg u: kijk eens rond, overal liggen de velden rijp om te oogsten.

En wie maait ontvangt loon en vergadert eeuwige vrucht (mensen) in Gods
koninkrijk. Opdat beiden zich verblijden, hij die zaait en hij die maait.

Samen betekent naar dezelfde vreugde uit zien als Degene die gezaaid heeft.

En samen met Degene die gezaaid heeft verblijd te zijn over de oogst.

En wij weten dat niemand anders dan God het Woord in deze wereld gezaaid heeft.

En wat God van ons vraagt, is of wij deel willen hebben aan Zijn werk.

De Heere heeft niet een afgewerkt werk achter gelaten zodat wij alleen maar hoeven
te wachten totdat Hij terugkomt, maar ons de Heiligen Geest gegeven heeft om dat
wat Hij gezaaid heeft te zullen oogsten. In vers 5 lezen wij het verhaal dat Jezus een
Samaritaanse vrouw ontmoet bij de waterput. Hij ging niet zomaar door Samaria.

Hij wist dat Hij deze vrouw zou ontmoeten. En als Jezus haar om water vroeg zei ze
verbaasd: hoe verlangt U, die een Jood bent, van mij te drinken die een

Samaritaanse vrouw ben. En dan zegt Jezus tegen haar: vrouw als u wist wat God

geeft en wie Ik ben, dan zou u Mij om water hebben gevraagd en Ik zou u het levend
water hebben gegeven. Want eenieder die van dit water uit deze put drinkt, krijgt
weer dorst. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat Ik hen geef, zal in eeuwigheid
niet dorsten, want het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water,
springende tot in het eeuwige leven. Vers 15 En dan zegt deze vrouw: Here, geef mij van dat
water dan zal ik nooit meer dorst krijgen. En dan openbaart Jezus het leven van deze vrouw. En
als ze ziet dat Jezus alles van haar leven afweet, zegt ze: ik zie dat U een profeet bent.

Ik weet dat de Christus komt. Wanneer Die gekomen zal zijn, zo zal Hij ons alle dingen vertellen. En dan zegt Jezus tegen haar: Ik ben het, Die met u spreekt. En dan gaat deze vrouw naar haar stad terug en zegt ze tegen de mensen: kom en zie, er is een Mens, Die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is Deze niet de Christus? En de mensen liepen de stad uit om Jezus te zien. Wie had het ooit kunnen denken dat deze Samaritaanse vrouw die vijf mannen heeft gehad en de man die zij nu heeft haar man niet is, open zou staan om Christus in haar leven te willen ontvangen. Ik denk dat Jezus Zijn discipelen op hun hart wilde drukken dat zij het evangelie moesten verkondigen zonder beïnvloed te zullen worden door wat zij voor ogen zien. De buitenkant laat ons zien dat zij niet geïnteresseerd zijn in God, terwijl diep in hun hart een schreeuw naar het ware leven klinkt. Van Jezus mogen wij leren om niet beïnvloed te worden door wat de buitenkant ons laat zien, maar het evangelie te vertellen, want God weet waar Hij gezaaid heeft. Pinksteren is een oogstfeest. Een feest die God niet alleen viert, maar waar het hele volk deel aan heeft. Willen wij daar deel aan hebben aan de vreugde van de Heer? In Luk 15:6 lees ik in het kort: dat als de herder zijn schaap gevonden heeft roept hij zijn vrienden en de buren samen zeggende tot hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Deze herder kan geen feest vieren in zijn eentje, daar heeft hij anderen voor nodig die net als hij verblijd zullen dat het schaap gevonden is. En weet u wat vers 7 zegt: ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Ja zelfs de hemel viert het feest mee. In vers 8 gaat het over een vrouw die één penning van haar ketting verloren is. en als zij die gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de burinnen samen, zeggende: wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Feest vieren doe je met degene die deel heeft aan je motivatie. Waarmee moet ons hart gevuld zijn, nadat Jezus ons met de Heiligen Geest vervuld heeft? Ik denk met hetzelfde verlangen van de zaaier om de oogst binnen te halen. Wij zien dit ook gebeuren op de Pinksterdag toen Petrus de mensen toesprak die kortgeleden daarvoor nog geroepen hadden dat Jezus gekruisigd moest worden. En hij sprak tegen de mensen het evangelie, zonder beïnvloed te worden met wat ze net nog geroepen hadden. En drie duizend mensen lieten zich dopen en gaven hun leven aan Jezus. Laten wij samen met God ons verblijden als het graan geoogst wordt. In Luk 15: 21-24 lees ik over de verloren zoon die tot zijn vader zei: vader ik ben het niet waard uw zoon genaamd te worden. Maar zijn vader zei tegen de dienstknechten: brengt hier het beste kleed en een ring en brengt het gemeste kalf, want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En dan zegt zijn vader tegen de mensen in zijn huis: laten wij eten en vrolijk zijn. En zij begonnen feest te vieren. De oudste zoon wilde geen deel uitmaken van het feest. Hij vindt dat zijn jongste broer dat niet verdiend heeft, nadat hij zijn vader zo'n verdriet aangedaan heeft. Hij vindt dat als er iemand feest verdiend dan zeker hij, want ik heb altijd uw wil gedaan. Komt dit antwoord ons niet bekend voor? Maar er is feest in de hemel als één zondaar zich bekeerd. Dat wordt met oogstfeest bedoeld.