

### **Mededelingen:**

Op zondag 29 mei 2022 zal Rene Verburgt de woordverkondiging verzorgen.

Zijn vrouw Elvira zal de zangdienst leiden.

Zaterdag 4 juni 2022 is er in Alphen aan de Rijn een Fellowshipdienst van 11.00 tot 13.30 uur. Plaats Gebouw de ontmoeting, Dillenburg 2b, 2404 EV Alphen aan de Rijn. In de Gemeenteapp wordt u hierover geïnformeerd.

### **Voorbede gevraagd**

voor Jannie Boshamer, zij moet waarschijnlijk binnenkort worden geopereerd.

### **De preek van zondag 22 mei 2022 in een notendop door Arjen Lock**

#### **Lezen: [Genesis 3:9](#) en [Genesis 4:9](#)**

De preek van vandaag gaat over onze levenshouding hier op aarde.

Deze houding is gebaseerd op 2 vragen die God aan de mens in het beginne heeft gesteld.

Soms vraagt men zich af hoe onze houding hier op aarde moet zijn.

Is de aarde een wachtkamer voor de hemel. Moeten we als Christenen in ons zelf gekeerd zijn en de andere mensen buiten sluiten. Of moeten we het iets ruimer zien en alleen bezig zijn met de broeders en zusters van onze eigen kerk.

We moeten het onderhand wel weten hoe onze houding en levensstijl hier op aarde zijn. We denken immers in de eindtijd te leven. En dit denken is ons niet zomaar in gegeven. De terugkeer van het Volk Israël naar het land wat God aan hen heeft gegeven is een groot wonder. Zelfs de oude hebreeuwse taal, dat een dode taal was, is weer hersteld in Israël.

De eindtijd beschrijvingen in het boek Openbaring hebben niet tot doel om gebeurtenissen te voorspellen, maar om ons te bemoedigen als het er heftig aan toe gaat.

Als mens willen we altijd ons gelijk halen. We proberen op deze manier te heersen over onze mede mens. Terwijl de Here Jezus ons het voorbeeld heeft gegeven om niet te heersen over elkaar maar om elkaar te dienen. Daar komt nog bij dat God zeide, dat het niet goed is dat de mens alleen is (Genesis 2:18). We zijn aan elkaar gegeven om op elkaar te letten en voor elkaar te zorgen.

We moeten dus hier op aarde geen wachtkamer creëren voor de hemel waarin we passief kunnen toekijken. We moeten letten op onze naaste. Dit was de vraag aan Kain: 'Kain waar is uw broer'.

Deze vraag zorgt er voor dat we voortdurend om ons heen moeten kijken en daar waar we kunnen, moeten zorgen voor onze naaste ( lees ook de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, wie onze naaste is).

Het gaat hierop aarde ook om onze relatie met God. Immers de 1<sup>e</sup> vraag die God aan de mens stelde was: 'Adam waar ben je'. God zoekt ons op en wil met ons spreken. Hij vraagt aan u en mij waar we zijn omdat we ons zo vaak voor Hem verstoppen vanwege onze tekortkomingen. Laten we elke dag met God willen wandelen en met Hem spreken opdat wij Hem en Hij ons zal kennen.