

### **Mededelingen:**

Op zondag 22 mei 2022 zal Arjen Lock de woordverkondiging verzorgen.  
Linda van den Worm zal de zangdienst leiden.

### **Voorbede gevraagd**

voor Jannie Boshamer, zij moet waarschijnlijk binnenkort worden geopereerd.

### **De preek van zondag 15 mei 2022 in een notendop**

door Ko de Jong

Thema : Staat u op de personeelslijst van God.

1 **Samuël 22:1 t/m 4**

De aarde is speciaal gemaakt voor de mensen. God gaf de mens de opdracht om heerschappij te voeren over de aarde,

In Genesis 1:28 zegt God ook nog: 'Weest vruchtbaar en talrijk'.

In Genesis 2: 15 staat dat God wilde dat de mens het paradijs bewerkte en bewaakte. Dus geen passieve rol maar een actieve rol voor de mens. De mens stond dus toen al op de personeelslijst van God.

De mens moest het paradijs bewaken tegen de duivel die van het begin af kwade bedoelingen had. Doordat de mens ongehoorzaam geworden was aan God en zondigde, kwam hij/zij als slaaf in dienst van de boze. Ze werden door God ontslagen uit het paradijs. In Genesis 3:17 lezen we dat de aarde van die tijd af vervloekt was.

We zien dit patroon ook terug bij het volk van Israël. Toen Jozef leefde was Egypte een paradijs voor de broers van Jozef en hun gezinnen. Toen Jozef er niet meer was en er een nieuwe Farao aan de macht kwam, veranderde de situatie en werd het volk van Israël een slavenvolk.

David was een koning in wording. Maar hij was op de vlucht. Hij was in Abdoelam (Verborgen schuilplaats). Ook de vader en moeder (familie) van David waren bij hem. Voor de veiligheid en welzijn van zijn familie, bracht hij hen onder bij de Koning van Moäb, In deze gebeurtenis schuilt een les voor ons. Ook wij mogen onze familie onderbrengen bij Koning Jezus, door voor hen te bidden.

We kunnen in de bijbel lezen dat David een nakomeling was van Ruth.

Zij was een moäbitische.

Naast de familie van David waren er ook 400 mannen bij hem die hem ondersteunden.

Ook zij stonden als het ware op de personeelslijst van de aankomende koning.

In 1 Kronieken 11:10 lezen we dat zij allen hun leven hadden ingezet om David tot koning te maken.

Het waren geen zielige mensen die passief de tijd af aan het wachten waren.

Het waren strijders en helden.

Deze situatie in een beeld van onze tijd.

Ook wij hebben ons aangesloten bij iemand die tot Koning zal worden gesteld over de wereld. De Bijbel heeft het reeds aangekondigd. De tijd is er nog niet, maar ook wij mogen geestelijke helden zijn of worden door de hulp van de Heilige Geest.

Wij mogen ons leven inzetten voor het Koninkrijk van God.

Dus ook wij staan nu weer op de personeelslijst van God.