

Mededelingen:

Op zondag 15 mei 2022 zal Ko de Jong de woordverkondiging verzorgen.
Roy Albersen zal de zangdienst leiden.

Voorbede gevraagd

voor Jannie Boshamer, zij moest naar het ziekenhuis omdat zij onwel geworden was.

De preek van zondag 8 mei 2022 in een notendop

door Peter van den Worm.

Thema : Moederdag

2 Koningen 4:1-7, Johannes 7:38-39

Het is vandaag Moederdag.

Eén dag per jaar staan we in het bijzonder stil bij de zorg van een moeder voor haar kind. In de meeste gevallen komt de zorg voor een kind voort uit liefde.

We horen het vaak, dat wanneer er weinig kan worden uitgegeven, moeders de honger van haar kinderen voor laten gaan, voor haar eigen nood.

We lezen vandaag over een weduwe in de tijd van Elisa.

Ze schijnt Elisa te kennen van de Profetenschool. Haar man was een leerling van hem en was een tijdje geleden overleden. Daardoor kwam zij in de schulden terecht.

Zij was ook moeder. Zij had twee zonen. En de mensen die haar financieel hadden bijgestaan wilden er iets voor terug zien. Ze dreigden haar zonen als slaven te verkopen om hun geld terug te krijgen.

Wat gaat er dan om in het hart van een moeder. Menselijk gesproken was haar situatie rampzalig. Er was geen licht aan het eind van de tunnel waarin zij was beland.

Ik denk dat zij toen haar man nog leefde, gehoord heeft over de kracht van God door de profeten van God. Haar man werd opgeleid tot Profeet. Ze zei tegen Elisa: 'U weet dat mijn man Godvrezend was'.

Haar enige hoop was op God en op de man Gods. Ze had al bij de rijke mensen in haar omgeving om hulp geroepen. Maar die konden haar niet meer verder helpen en toen zij beseften dat zij hun geld kwijt raakten, maakten zij een plan om haar zonen als slaaf te verkopen om zo hun geld terug te krijgen.

Nu zijn niet alle mensen zo. Maar de bijbel zegt dat je je heil en redding beter niet van mensen moet verwachten **Psalm 118:8-9**.

Je mag toch wel aannemen dat deze weduwe godvrezend was.

In onze tijd zou je zeggen: 'Ze is een kind van God'.

En wat heeft een kind van God altijd in huis?; een beetje (Kruikje) olie.

Het is maar een beetje olie, een kruikje vol. Met andere woorden, het lijkt niet iets groots zijn, je ziet het haast niet, het lijkt iets kleins, iets waar je niet gauw over zou roemen. Je merkt het niet eens dat je het hebt. Zo is de aanwezigheid vaak ook van de Heilige Geest in ons leven. Pas als je het gaat gebruiken, als je de Geest van God de ruimte geeft in je leven zal het geheel je leven vullen, net zoals het kleine beetje olie in de kruik zorgde voor vulling van de vele kruiken en vaten.

Ik weet niet wat u aan God wilt vragen vandaag. Ik weet niet of het vraag zal zijn op hulp. Elisa is vandaag hier niet. Maar dat is ook niet nodig.

De Heilige Geest, u weet wel, dat kleine kruikje met olie, is in uw huis.

U kunt het aan God zeggen, stil maar ook hard op. Hij hoort het.

En Hij vraagt aan u ruimte, alle ruimte, om uw hele leve te vullen met Zijn heerlijkheid en Zijn rijkdom.

De Here Jezus gebruikt een ander beeld. Het is als een bron en een fontein van kracht en heerlijkheid wat binnen in u ontspringt en u vervuld.

Als u Gods Geest de ruimte geeft.

Moeders let op deze weduwe, u ziet haar naar alle waarschijnlijkheid straks terug in de hemel. Geeft God alle ruimte om zijn heerlijkheid en kracht aan u te openbaren.

Elke zorg voor uw kinderen en uw huis mag u vertellen aan Hem.

U mag in beroep doen op de zorg van God voor u en uw huis.

Zegt de bijbel niet in **Filippenzen 4: 6-7** : 'Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dank zeggend bekend worden bij God'.

Krijgt u dan altijd wat u verlangt? Nee, niet altijd, maar wat u wel krijgt is de vrede van God. En wat doet deze vrede van God? Het bewaakt uw hart en uw gedachten in Christus Jezus. Het is een onbegrijpelijke situatie. U zit nog midden in de penarie maar uw hart en uw gedachten zijn ergens anders. Ze zijn in Christus Jezus. Uw hart en gedachten zijn gericht op God. En u heeft al een bevestiging gekregen dat Hij het voor u zal oplossen op Zijn manier en tijd; dan heeft u innerlijke rust.

U moet nu niet gaan denken dat in deze situatie God er voor u is. U moet het omdraaien. U bent er voor God. De oplossing heeft tot doel de Naam van God te verhogen.

Wat zullen de burens van deze weduwe wel niet gezegd hebben.

Wat zullen de mensen om u en mij heen wel niet zeggen.

Gods hulp hangt af van de ruimte die u Hem geeft. Hij wil u Zijn Naam en kracht bekend maken, maar gaan we in ons dagelijks leven aan de slag met dat kleine kruikje olie, diep in ons hart, in ons huis. Gaan we op zoek naar alle ruimte voor Hem. Dit is leven door geloof.

We lezen dit 3 x in de bijbel (**Romeinen 1:17, Galaten 3:11, Hebrëeën 10:38**)