

Mededelingen:

Op zondag 8 mei 2022 zal Peter van den Worm de woordverkondiging verzorgen.
Romeo Dragman zal de zangdienst leiden.

De preek van zondag 1 mei 2022 in een notendop door Henk Tirion.

Thema : Mijn Vader is de Landman.

Woord 1-mei 2022 Mijn Vader is een Landman

Weet u, dat wij kinderen van de Landman zijn? Want Jezus zegt in Joh. 15:1; Mijn Vader is de Landman. Dat betekent dat wij eigenlijk dezelfde passie moeten hebben als dat van onze hemelse Landman. Als wij deze zelfde passie niet hebben, zullen wij niet gemotiveerd zijn zoals de landman voor zijn akker.

Zonder deze passie zullen wij het niet begrijpen, waar het in het leven van een landman om draait. Eén van de belangrijkste motivaties waar het in een leven van een landman om gaat, is dat wat hij gezaaid heeft, dat hij daarvan ook de vrucht zal willen oogsten. Want dat is waar de landman met zijn hele wezen naar uitkijkt.

Vers 8 Want hierom (het maaien) daar wordt Mijn Vader de Landman om verheerlijkt. Dit lezen wij ook In Jak 5:7 waar deze landman geduldig bleef uitzien naar het moment dat de regenperiode aanbreekt, want daarna komt zijn akker in volle bloei te staan en kan het koren gemaaid worden.

Dit lezen wij ook duidelijk in Joh 3:16 Alzo lief had God de wereld dat Hij zond Zijn enige Zoon. Hier lezen wij dat God Zijn Zoon als zaad in deze wereld zaait.

Opdat een ieder, die in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven hebbe.

Dit is de vrucht, waar het God om te doen is. (dat een ieder niet verloren zal gaan)

In Joh 15:16 lezen wij dat Jezus, net als Zijn Vader, de Landman, uitkeek naar het moment, dat er gemaaid kon worden. Ik heb u aangewezen om erop uit te gaan en blijvende vrucht voort te brengen.

In Joh 4:28-30 lezen wij in het kort dat, nadat Jezus met de Samaritaanse vrouw gesproken had, zij naar haar stad ging en aan de inwoners vertelde dat zij de Messias gesproken had. En de mensen liepen de stad uit en kwamen tot Jezus.

Vers 35 En als Jezus hen ziet aankomen, zei Hij tegen Zijn discipelen: wordt er niet gezegd dat er pas na vier maanden geogst kan worden?

Maar ik zeg u, sla uw ogen op en zie de velden, (zie de mensen) want ze zijn reeds rijp om te maaien. Vers 36 Wie maait die ontvangt loon en vergadert vrucht voor het eeuwige leven. Daarover verheugt de zaaier zich net als degene, die maait.

Vers 38 Ik heb u uitgezonden om te maaien (om de oogst binnen te halen) wat je niet hebt gezaaid. Anderen hebben gezaaid en u plukt de vrucht van hun arbeid.

Dit zei Jezus tegen Zijn discipelen toen Hij zag dat velen van de Samaritanen op het woord van deze Samaritaanse vrouw op Hem afkwamen. Vers 39 En veel mensen uit Samaria geloofden in Jezus. In Joh 12:24 zegt Jezus: als het zaad in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zaad alleen. Met Pasen hebben wij gezien hoe Jezus als zaad in de aarde is gevallen. Jezus is dat zaad dat voor ons gestorven en begraven en opgestaan is. Het zaad (Jezus) is dus in de aarde gevallen en gestorven, zodat veel vrucht uit Hem zal komen. In Math 20:1-2 lezen wij over de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. In het kort. Het koninkrijk van de hemel wordt ook hier vergeleken met een landman, die 's morgens vroeg opstond en uitging naar de markt om arbeiders te huren in zijn wijngaard. En als hij met de arbeiders eens was geworden, over het loon, zond hij hen heen in de wijngaard. Weet u waarom deze landman zo vroeg al naar de markt ging? Hij zag dat de druiven rijp waren en daarom ging hij zo snel mogelijk op zoek naar arbeiders. Deze landman heeft gezaaid maar om het graan of de druiven te maaien daar heeft hij mensen voor nodig. Op dat moment is de landman maar met één ding bezig, namelijk hoe hij arbeiders kan inhuren om de oogst binnen te halen. Want daar hangt namelijk zijn winst van af.

Jezus vergeleek de mensen, wiens leven toegankelijk waren om het Woord van God te willen ontvangen, met rijpe koren velden. Koren velden waar het koren al rijp is en schreeuwt om gemaaid te zullen worden. Als wij om ons heen zien hoe de mens naar het ware leven zoekt, dan is het voor ons de tijd om hen als rijpe vruchten voor de Heere te maaien. Door in hen te investeren.

Want doen wij dat niet, dan zal de kostelijke vrucht verloren gaan.

Daarom lezen wij dan ook in Matth. 20 dat deze landman iedere keer weer naar de markt ging om mensen aan te trekken om te helpen bij het maaien.

Ja zelfs een uur voor sluitingstijd zocht hij nog naar arbeiders.

Zo was deze landman bezig om zoveel mogelijk van zijn wijngaard binnen te halen.

Een tijdje geleden mocht ik het woord voeren bij de uitvaart van Pimmy.

Het eerste wat mij opviel was het grote aantal genodigden. Heel veel jongeren vulden de zaal. Ik schat dat er wel 200 mensen aanwezig waren.

Opeens kwam de vraag bij mij op of er bij die grote groep aanwezigen mensen waren die open stonden om Jezus toe te laten in hun leven. Ik heb het bij veel begrafenissen altijd over de blijdschap, waar de overledene naar mag uitzien.

Tijdens het Woord kwam er een verlangen in mij op om ook aan de aanwezigen de vraag te stellen of ook zij voorbereid waren om de reis naar het eeuwige leven te maken. Zijn wij bereid om als kinderen van de landman met dezelfde passie naar de mensen te willen kijken? Zullen wij ons laten vinden op de markt als de Landman om arbeiders vraagt? Bidt de Heere des oogstes om arbeiders. Daar kan je alleen maar om bidden als wij net als deze Landman bewogen zijn om de vrucht te willen maaien. De landman zoekt arbeiders om te maaien. Je hoeft het niet voor niets te doen.

Joh. 4:36 Wie maait die ontvangt loon en vergadert vrucht voor het eeuwige leven.