

Mededelingen:

Op zondag 24 april 2022 zal Arie Kok de woordverkondiging verzorgen.
Willem Agerbeek zal de zangdienst leiden.

Voorbede gevraagd.

Voor Ferry de broer van Monica voor een wonder van genezing van zijn oog.
Voor Richard Lubach voor troost en sterkte

De preek van zondag 17 april 2022 in een notendop door Peter van den Worm

Thema : Paasmaaltijd, bij Vader aan tafel

1 Korinthe 5:6-8

De betekenis van slachten is 'Een dier doden om het op te kunnen eten'.

We lezen meerdere malen in de bijbel over het Lam van God.

Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt (**Johannes 1:29**).

Maar we lezen ook in de bijbel dat een lam wordt geslacht om te worden gegeten.

De bijbel spreekt ook over het levende Brood dat uit de hemel is neder gedaald

Johannes 6:51.

We moeten dit brood eten, de Israëlieten moesten het geslachte lam eten.

U kunt dit lezen in Exodus 12. Wij mogen weer eten van de Boom des Levens. Waarom mochten Adam en Eva niet meer eten van de Boom des Levens nadat zij gezondigd hadden, omdat zij dan eeuwig zouden leven in zonde (Genesis 3:21).

Maar nu de zonde is weg genomen door de Zoon van God, mogen we weer eten van de Boom des Leven, het geslachte Lam van God, het Brood des Levens.

We hebben gelezen wat er dan gebeurt; dan zul je leven tot in eeuwigheid.

Lezen: Lucas 14: 15-17

God nodigt u en mij uit voor de grote maaltijd. Het Lam is geslacht en alles is gereed. Omdat u en ik geloven in het offer van de Here Jezus en eten van het geslachte Lam, het Brood des Levens eten zijn wij verbonden met God.

We zitten bij God aan tafel als Zijn kinderen. We eten de ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Ongezuurd wil zeggen dat het voedsel dat we eten geen zonde bevat. Immers het Lam van God heeft de zonde bij ons weggenomen. Wij zijn van de zonde verlost, halleluja. Pasen is het feest van het nieuwe verbond. De zonde is weggenomen en we mogen weer aanzitten aan de tafel van God de Vader.

Maar wat bedoelt Gods Woord met eten van ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. In Romeinen 13:14 zegt Paulus: 'Bekleedt u met de Here Jezus Christus'. Op een of andere manier moeten u en ik ons iets eigen maken. Het voedsel dat we eten wordt immers omgezet in bouwstoffen voor ons lichaam. De kleding die we dragen worden één met ons. Het spreekwoord zegt: de kleding maakt de man.

Hier gaat het om geestelijk voedsel en geestelijke kledij. Het voedt en kleedt onze ziel. We weten wat we ons eigen moeten maken: **het leven van de Here Jezus. Het karakter van de Here Jezus, de gezindheid van de Here Jezus.**

Alles is gereed. Het komt u en mij toe, als we het offer van de Here Jezus hebben geaccepteerd. Zo staat het in het Testament van de Here Jezus.

Elke dag een brok. Net als het manna dat de Israëlieten dagelijks moesten rapen. Het wordt gegeten in brokken net zoals de vermenigvuldiging van de broden. Dus in kleinere delen. Als we net als de schare de Here Jezus volgen en dicht bij Hem willen zijn en naar Hem willen luisteren, horen we Zijn woorden en ervaren we Zijn aanwezigheid in ons leven. Dit voedt onze ziel. Van Maria kunnen wel leren om aan de voeten van de Here Jezus te zitten en te houden van de woorden die Hij spreekt. De Here Jezus zegt dat zij het goede deel uitgekozen (**Lucas 10:42**).

De maaltijd is een moment van rust en verbinding, De aanwezigen zijn vrienden en familie. Je kan ongestoord met iemand praten. Vader God nodigt u en mij met Pasen uit aan tafel en Hij wil u voeden met het ware Brood, het Brood des levens dat voor u en mij is gebroken.

Het Brood des levens kunt u vinden in het Woord van God (de Bijbel).

Er is één voorwaarde. U moet uw zoektocht samen doen met de Heilige Geest, die speciaal hiervoor aan u is gegeven. God laat u niet tobben en vraagt geen onmogelijke dingen van u. De Heilige Geest zorgt voor de overdracht en Hij is het die u kunt aankleden (**Johannes 16:14**). Hij is de verbinding met God de Vader en de Here Jezus.

Ik hoop dat de uitnodiging van God wilt accepteren en uw tijd wilt vrijmaken om aan de tafel van God de Vader te zitten, naar Hem wilt luisteren en met Hem wilt spreken en door Hem wilt gevoed te worden.

Gospel. U nodigt mij aan tafel.

<https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI>