

Mededelingen:

Op zondag 17 april 2022 zal Peter van den Worm de woordverkondiging verzorgen.
Roy Albersen zal de zangdienst leiden.

Deze paaszondag zal er ook het Heilig avondmaal worden gevierd.

Voorbede gevraagd.

Voor Ferry de broer van Monica voor een wonder van genezing van zijn oog.

De preek van zondag 10 april 2022 in een notendop door Barry van Oertel.

Thema : Wie was de Here Jezus.

Naast dat de Here Jezus mens was geworden en als zoon van een timmerman opgroeide was hij ook het Woord van God en schepper van hemel en aarde.

Lees Johannes 1:1

Hij is daarnaast ook de regisseur van het leven. Hij zelf is de reden voor alles wat is geschapen. Er komt een dag dat Hij weer de hele schepping in Zijn handen krijgt.

Hij wordt Koning van het Koninkrijk van God.

Wij mogen deelhebben aan zijn heerlijkheid,

De Here Jezus is zo groot dat Hij alle macht in hemel en op aard in Zijn handen is gegeven. Maar Hij is ook heel dichtbij omdat hij woont in u en mijn hart.

Hij de Zoon van God is mens geworden. Door de dood en opstanding van de Here Jezus heeft de schepping een nieuw perspectief. De mens is vernieuwd door het leven dat de Here Jezus aan hem/haar heeft gegeven.

Als je Openbaring 5 leest dan zie je dat de Here Jezus de regie krijgt over het lot van de schepping (het boekrol met de zegels). Hij is het lam dat is geslacht, maar Hij is ook de leeuw van Juda.

Lees 1 Kolozenssen 1:15-23 en Romeinen 11:22

God wil voor ons zorgen, Zijn goedheid is tot in der eeuwigheid, maar Hij wil ook dat we één Zijn met Hem en Hem volgen waar Hij gaat. Hij wil dat we naar Hem luisteren.

Lees tenslotte 1 Korinthe 15:20-28.