

### **Mededelingen:**

Op zondag 10 april 2022 zal Barry van Oertel de woordverkondiging verzorgen.  
Romeo Dragman zal de zangdienst leiden.

Op deze zondag wordt de Marathon van Rotterdam gehouden. Enkele wegen zijn dan afgesloten voor verkeer. Meestal zijn de wegen weer vrij rond 13.30 uur.

Anders kan je de kerk bereiken via de Vaanweg, Spinozaweg, Slinge, binnendoor (links af de Langenhorst, dan rechts af Schoonegge, rechts af Luntershoek en tenslotte links af Beumershoek).

### **Voorbede gevraagd.**

Deze week is Marian Lubach begraven . Onze gedachten en medeleven gaan uit naar Richard en zijn familie. Laten we hem ook gedenken in onze gebeden.

Laten we ook bidden voor het rumoer op het internationale vlak, dat God wonderen gaat doen in Oekraïne en ander brandhaarden en dat God wijsheid geeft aan onze regering.

### **Bijdrage van Helen.**

Helen las een bemoediging voor die ze deze zondagochtend via de app had ontvangen. (Je kan dit op internet vinden: [ikwonderjou.jezus.nl/welk-g](http://ikwonderjou.jezus.nl/welk-g)) van Wilma Veen.

Wat komt er uit jouw toeter als je 's morgens jezelf en anderen wakker toeter? Een droeftoeter geeft alles en iedereen de hele dag de schuld van het 'gedoe' dat hem overkomt.

"Ja, vind je het gek?" zeg je misschien.

"Moet je luisteren wat mij is overkomen? Weet je wat mijn werknemers mij voortdurend in de schoot werpen en dan de overheid... mijn kerk... de burens... mijn familie. Hou op, schei uit. Toeter de toeter..."

In de vierde eeuw schreef monnik Evagrius Ponticus ook over 'droevigheid'. Droefheid is eenvoudigweg het onvermogen om in harmonie met jezelf te leven.

Hij legde de link tussen geest, ziel en lichaam. Deze drie hebben invloed op elkaar.

Simpelweg dit:

- Mijn lijf is moe
- Ik voel me daardoor lamlendig
- Mijn hele zijn wordt er droevig van

Op welke toeter blaas jij?

Is jouw 'droevigheid' leidend voor het geluid dat je laat horen?

Kijk naar de Israëlieten.

Zij waren heel bedroefd. De stad Jericho overwinnen, was onmogelijk! Totdat God hen uit hun **'gewoontepatroon van 'droeftoeters'** haalde.

"... *Op de zevende dag moeten jullie zeven keer om de stad heen trekken. (hadden ze nog niet eerder gedaan) De priesters moeten op de ramshorens blazen. (toeteren!) Als jullie horen dat er een lange toon op de ramshorens wordt geblazen, moet het hele volk zo hard mogelijk gaan juichen. ..."* ([Jozua 6:4-5](#), BB)

1. Luisteren naar het getoeter van de priesters.
2. Juich

Twee vreemde acties waarvan elke droeftoeter zou zeggen:

"Wat heeft dat voor zin?

*Dat lukt toch niet?*

*Wie gaat er nu juichen als je vijand bovenop de muur je belachelijk zit te maken?"*

***Mag ik je uitdagen om in tijden van 'droevigheid' de toeter van vertrouwen en ontzag voor God te laten horen?*** Blaas alle nare omstandigheden opzij, blaas je wanhoop omver, blaas je angst over de schutting. Blaas en juich!

## **De preek van zondag 3 april 2022 in een notendop door Henk Goldberg.**

### **Lezen Titus 2:11-15**

De Here Jezus ging stap voor stap naar het kruis op Golgotha. Deze tijd herdenken we het lijden van ons Heer. God geeft door dit lijden genade aan alle mensen.

De Here Jezus is niet alleen gestorven voor onze zonden, Hij wil ons door Zijn genade ook herstellen door Zijn vernieuwende werking in ons; Zijn heil.

Hij doet dit omdat God zoveel van ons houdt.

Lees ook 1 Korinthe 1:1

Lees de tekst op zo'n manier dat het aan u en mij is geschreven.

Wij zijn geroepen heiligen en mogen putten uit Zijn rijkdom.

Hij is onze houvast. Ik hoop dat uw relatie met Hem heel dierbaar voor u is.

Lees ook Jesaja 43:1

Het kan flink stormen in het leven van een christen.

We moeten soms door diepe dalen gaan.

Maar we hebben één troost en dat is dat we het niet alleen hoeven te doen.

We mogen roepen tot God en Hem toelaten in ons verdriet. Hij zal onze helper en trooster zijn.

God wil ons door Zijn genade opvoeden, opdat wij leren met Hem en voor Hem te leven. God is getrouwen we mogen Zijn verschijning, zijn hulp verwachten te Zijnertijd.