

Mededelingen:

Op zondag 3 april 2022 zal Henk Goldberg de woordverkondiging verzorgen.
Linda van den Worm zal de zangdienst leiden.

Mededelingen.

Deze week is Marian Lubach overleden. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar Richard en zijn familie. Zij zal op vrijdag 1 april worden begraven. De berichtgeving gaat via de Gemeenteapp of via een rouwkaart per post.

Bijdrage aan de dienst door Albert Klein.

Een zendeling die bewogen was met het heil van zijn naaste en die zich gedrongen voelde om naar de binnenlanden van Afrika te gaan, ging naar Afrika en kwam bij een dorp. Helaas beheerste hij de taal niet van die dorpsbewoners. Hij bezocht in dat dorp de zieken en bad met hen.

Hij bad voor de dorpsbewoners en de Heere gaf Zijn zegen: vele zieken werden gezond. Toch kon hij in dat dorp zijn woord niet kwijt, omdat hij de taal van die dorpsbewoners niet sprak. Vanuit een hartelijke bewogenheid deed hij met zijn handel en wandel metterdaad wat hij moest doen. Enkele jaren daarna werd die zendeling ernstig ziek en overleed aan die ziekte. Hij werd buiten het dorp begraven.

Jaren daarna kwam er een andere zendeling bij dat dorp. Die had echter wel de taal van de dorpsbewoners geleerd. Voor het eerst hoorden de dorpsbewoners in hun eigen taal over wet en evangelie, dood en leven, Adam en Christus. Hij vertelde hen over de schepping, Adam en Eva en over de zondeval. Ook vertelde hij over de Heere Jezus Die gekomen was om het verlorene te zoeken en Die goed deed bij de mensen: Hij genas de zieken, Hij bad voor Zijn vijanden enz. Toen de dorpsbewoners dat voor het eerst in hun eigen taal hoorde, zeiden zij: 'Die Heere Jezus, waar u het over heeft, Die kennen wij, want Die ligt hier begraven!' Toen brachten zij de zendeling naar het graf van de eerste zendeling die in zijn handel en wandel van zijn Koning getuigd had, zonder ooit het evangelie gepredikt te hebben in dat dorp, aangezien hij die taal niet sprak.

danke Jezus

De preek van zondag 27 maart 2022 in een notendop door Rene Verburgt.

Lezen 1 Korinthe 1:3-9

De genade van God neemt steeds meer toe, als we steeds meer de weg gaan die God voor ons heeft gemaakt.

Wij zullen nooit genade te kort komen, als wij daarom vragen aan God.

Op de weg die wij met God gaan, zal het Woord van God steeds meer in ons worden bevestigd. Wij mogen gaan ervaren dat God inderdaad de rots is die ons leven zo van nodig heeft in roerige tijden.

God heeft controle over alles wat er in de wereld gebeurt.

Hij heeft ook controle over alles wat er in ons leven plaats vindt.

God wil dagelijks bevestigen wat Hij in Zijn Woord heeft gezegd.

Hij wil ons laten inzien dat Hij van ons houdt en dat wij heel kostbaar zijn in Zijn ogen.

Wij mogen vooral bezig zijn met de vraag of wij het instrument zijn voor God, dat Hij heeft bedoeld voor de mensen om ons heen.

Lees ook Psalm 62:6-7

Wij mogen weten dat God elke dag aan ons werkt en dat Hij zal afmaken het werk dat Hij is begonnen in ons leven.

De Here Jezus bereidt ons de weg terug naar de Vader en Hij doet alle dingen hierbij medewerken ten goede.

Lees tenslotte ook 1 Korinthe 2:9-16.