

Mededelingen:

Op zondag 27 maart 2022 zal Rene Verburgt de woordverkondiging verzorgen.
Elvira Verburgt zal de zangdienst leiden.

Mededelingen.

De Zomertijd gaat volgend weekend in. De klok gaat dan 1 uur vooruit.

De preek van zondag 20 maart 2022 in een notendop door Ko de Jong.

Bidden met je hart en met je hoofd.

Lezen Matheüs 6:6 t/m 8, 1 Korinthe 15:15

Soms lijkt het dat je machteloos moet toezien als er in je omgeving vreselijke dingen gebeuren.
Maar God heeft ons het gebed gegeven als een machtig wapen in de strijd.

We mogen bidden met ons hoofd (verstand) en met ons hart (geest). Bidden met je hart wil zeggen dat het gebed diep uit je binnenste komt.

De Here Jezus trok zich ook vaak terug om te bidden. De Here Jezus bad ook met zijn hart.
Het contact met God de Vader was voor Hem van levensbelang. Het was een levenslijntje waardoor Hij tot God en God tot Hem kon spreken.

Hij wordt de Vader genoemd die in het verborgene ziet en hoort.

Als je je in de binnenkamer opsluit en niet gestoord kan worden door de buiten wereld, kan je op zoek gaan naar het contact met God de Vader.

Je hoeft geen omhaal van woorden gebruiken en je mag je zelf zijn.

In het oude testament kan je lezen over een gebeurtenis in de tijd van de profeten waar het gebed een hoofdrol heeft gespeeld.

Het ging over de belegering van Jeruzalem door Sanherib de koning van de Assyriërs (lees 2 Kronieken 32). Hij belegerde de stad met 185.000 soldaten (Jesaja 37:36).

Het leek er op dat het kleine Juda de prooi zou worden van deze koning Sanherib.

De Assyriërs stuurden gezanten met ontmoedigende berichten. Ook maakte Sanherib de God van Israël belachelijk. Koning Hizkia bad samen met de profeet Jesaja tot God en legde Hem de nood voor. God stuurde één engel die het hele leger van Sanherib vernietigde.

Laten ook wij de nood van onze omgeving bij God brengen en van Hem de hulp verwachten die we nodig hebben. We mogen in deze onrustige tijd ook voor onze regering bidden (lees 1 Timotheüs 2:2)