

**Mededelingen:**

Op zondag 13 maart 2022 zal Arie Kok de woordverkondiging verzorgen.

Willem Agerbeek zal de zangdienst leiden.

**De preek van zondag 6 maart 2022 in een notendop door Peter van den Worm.**

Met Jezus ben 'k altijd meer dan overwinnaar.

Romeinen 8:33-39, Psalm 89:16

De sjofaar ( de bazuin) is het Hebreeuwse woord voor de ramshoorn.

De ramshoorn herinnert in de Bijbel aan Abraham, die zijn zoon Izaak op het altaar gelegd had, waarna er een ram was die in de plaats van Izaak op het altaar geofferd werd. De ramshoorn verwijst en wijst naar het plaatsvervangende offer. Het offer van Izaak is een heenwijzing naar het offer van Jezus Christus. Op Golgotha nam de Here Jezus de plaats in van de schuldige en verloren zondaar.

De teroeah de klank van de sjofaar werd gehoord, als de vijand moest worden geïmponeerd en als de strijd was beëindigd en de overwinning was behaald.

In Romeinen 8 wordt toch een aardige opsomming genoemd van onprettige situaties waarin we verzeild kunnen raken: verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard.

Maar de bijbel laat het hier niet bij.

In al deze situaties mogen we de teroeah laten horen. Met andere woorden: 'Wij gaan overwinnen'.

Net als de Israëlieten die hun vijanden angst inboezemden door op de ramshoorn te blazen als teken dat het Gods strijd was, mogen ook wij op onze geestelijke sjofaar blazen.

Ik heb wel eens van die momenten dat ik overweeg om trompet te leren spelen.

Zo'n klank van een blaasinstrument vind ik geweldig. Ik heb wel eens een hoorn gekocht, maar ik kreeg daar geen normaal geluid uit.

Later heb ik geleerd dat je heel ontspannen er op blazen. Bij het blazen moeten je lippen dan al een geluidje maken. De ramshoorn (sjofaar) versterkt vervolgens het geluid.

Misschien hebt u net zo veel moeite als ik om geluid uit zo'n blaasinstrument te krijgen, maar oefening baart kunst.

**Blazen op de Sjofaar wil zeggen dat je in het geloof gaat handelen en spreken.**

Je kondigt de vijand aan dat je door het kruis van de Here Jezus meer dan overwinnaar bent. En dat hij geen schijn van kans maakt. Het start met een zacht relax geluidje ( ons geloof) en het wordt versterkt door de kracht van het Woord van God.

Geweldig ik kan dan wel geen geluid krijgen uit een natuurlijke ramshoorn, maar ik kan wel blazen op de geestelijke sjofaar.

En net zoals de vijand angst werd aangejaagd in de tijd van Israel, worden ook de boze machten en de geestelijke geweldhebbers angst aan gejaagd, doordat ze de overwinningklanken van Golgotha horen door ons heen.

Maar ook alle penibele situaties worden onder het gezag van de Here Jezus geplatst als wij gaan blazen op onze geestelijke sjofaar.

Voorbeelden genoeg in de bijbel. God maakt een uitweg voor het volk van Israël als zij achtervolgd worden door Faraó. God voorziet de weduwe van een inkomen omdat zij haar zoons niet hoeft te

verkopen omdat zij schulden heeft. God voorziet 5000 mannen en daarbij nog de vrouwen en kinderen van een maaltijd.

God zorgt voor voortreffelijke wijn tijdens een bruiloft in Kana etc.

God is onze bewaarder in nood, Hij is onze geneesheer, Hij zorgt voor ons, Hij is ons Heil, Hij houdt verschrikkelijk veel van ons, God is een goede God, Hij slaapt en sluimer niet, Hij is de schepper van hemel en aarde en Hij kent ons van binnen en buiten en wij zijn vrij door het bloed van Jezus.

Halleluja, in dit alles zijn wij, meer dan overwinnaar, door Hem.

Doordat we het geluid de geestelijke teroeah kennen, kunnen we gaan groeien.

Groeien door het geloof, door voortdurend te refereren aan de beloften in God Woord. Door te blazen op de geestelijke sjofoon.

Ja, we worden in penibele situaties gebracht, maar

Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de Godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd (2 Petrus 1:3)

God heeft in de natuur een voorbeeld gegeven van het overwinnend geloof van een Christen. Het is het brullen van de leeuw.

Elk dier en mens is onder de indruk van de brul van de leeuw.

Zonder wapens maakt, normaliter niemand kans om het van de leeuw te winnen.

Zijn brul verlamt je door de angst.

Zo werkt ook ons geloof in het offer van de Here Jezus.

Met Hem ben ik meer dan overwinnaar. Blaas maar op de sjofoon, en laat de teroeah maar horen.

Zeg net als de Here Jezus, vijand er staat geschreven!

Of 'Heer ik leg deze situatie ( krijgsgevangen) in uw Hand, uw wil geschiede!

We gaan eindigen met de Psalm 89: 16-17.

Doordat je de teroeah laat horen, mag je je de hele dag verheugen in de Naam van Jezus die je hebt ontvangen uit genade.