

Mededelingen:

Op zondag 6 maart 2022 zal Peter van den Worm de woordverkondiging verzorgen. Roy Albersen zal de zangdienst leiden. Op deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal.

Voorbede gevraagd:

Zuster Jannie Boshamer die gevallen is.

Zuster Victorien die corona heeft.

Dank God voor alle genezen broeders en zusters.

De preek van zondag 27 februari in een notendop door Henk Tirion. Geliefde kinderen van God

Math 3:13 Jezus verliet Galilea en ging naar de Jordaan om Zich door Johannes te laten dopen.

Vers 16 En nadat Johannes Jezus gedoopt had, scheurde de hemel open en Johannes zag de Geest van God als een duif op Jezus nederdalen.

Vers 17 En stem uit de hemel zei: Deze is Mijn geliefde. In Hem vind Ik vreugde.

Jezus **werd** niet Gods geliefde Zoon maar Jezus **is** de geliefde Zoon.

God kon van Jezus Christus niets anders zeggen, dan dat Hij Zijn geliefde Zoon is, **omdat** het

kenmerk van een **geliefd** kind bij Jezus aanwezig is, **namelijk Zijn gehoorzaamheid**. In **Hebr.**

10:7 zegt Jezus ook: Ik ben gekomen om Uw wil te doen.

God wist dat Jezus Zijn wil zou doen, zelfs toen het heel moeilijk werd zei Jezus: niet Mijn wil maar Uw wil geschiedde. (**Luk 22:42**).

Gods hart heeft Zich met grote vreugde vervuld, toen **wij** uit Hem geboren werden.

Wij zijn in Gods ogen dan ook een geliefd kind van Hem.

Maar de **basis** van een **geliefd** kind van God is niet alleen dat God van ons **houdt** maar omdat een geliefd kind **gehoorzaam** is.

In **Rom 1:5-6** schrijft Paulus aan de christenen in Rome een brief en hij zegt dat hij door Jezus Christus gezonden is geworden om de mensen te vertellen dat zij God moeten **gehoorzamen**, en in Jezus Christus moeten **geloven**.

Twee dingen waar Paulus het in de gemeente van Rome over wil hebben..

Geloven in Jezus Christus en God **gehoorzamen**.

Deze **twee** dingen zorgen ervoor dat zij **geliefden** van God **blijven**.

Ook wij zullen als **gelovigen** deze **twee** dingen in ons leven moeten **doen**.

Want weet u, het moet niet alleen bij **geloven** blijven, want als Jezus niet **gehoorzaam** is geweest tot de dood, dan zijn wij nog steeds **verloren**, maar door God te **gehoorzamen** om de weg naar Jeruzalem op te gaan, zijn wij gerechtvaardigd geworden.

Efeze 5:1 Volg Gods voorbeeld in alles (niet alleen als gelovige) maar als **geliefde** kinderen. En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons heeft lief gehad.

God nam dit offer van Jezus aan. Het was een wel aangename en heerlijke geur voor God

In **Filemon1:10** lezen wij een mooi voorbeeld over de slaaf **Onesimus**

Vers 10 Toen de slaaf **Onesimus**, die weggelopen was van zijn eigenaar en een tijd bij Paulus verbleef, zei Paulus tegen de eigenaar van **Onesimus**: ik vraag u mijn zoon vriendelijk te behandelen. Ik heb hem tijdens mijn gevangenschap als kind voor de Heere geboren doen

worden. Hier zien wij de geboorte van **Onesimus** als kind van God. Hij is door het evangelie, als een geliefd kind van de Heere geworden.

Maar daar bleef het niet bij. Laten wij **vers 16** maar lezen.

Neemt hem **niet** aan als een **broeder** maar als een **geliefde**, **want** hij zal u nu van grote **nut** zijn. En **nuttig** zijn spreekt ons van **gehoorzaamheid** wat je van een geliefd kind kan verwachten. Hij zal **gehoorzaam** zijn aan zijn eigenaar, maar ook wat God van hem vraagt, zal hij doen.

1 Kor 10:1 zegt Paulus over de Israëlieten die op weg naar het beloofde land gingen, dat zij allen door de wolk van God geleid werden en allen liepen zij door de rode zee. Deze ervaring was hun **doop** als volk van God. Hier zien wij de **geboorte** van het volk van Israël als geliefde kinderen van God. Maar in het merendeel had God **geen** vreugde. Kon God op het laatst van hen **niet** zeggen dat zij geliefde kinderen van Hem zijn. En dat komt omdat zij gingen zondigen en andere goden gingen aanhangen.

In **Jes 5** Lezen wij duidelijk wat God van Zijn **geliefde** kinderen **verwacht**.

God plantte een wijngaard. Met deze wijngaard wordt het volk Israël, Zijn geliefden mee bedoeld. God heeft van alles het beste gegeven. Hij plantte de beste wijnstokken in **vruchtbare** grond en bouwde een **uitkijktoren**, zodat niets deze wijngaard zou kunnen beschadigen en een **wijnpersbak**, (dat spreekt ons van vreugde) en Hij wachtte op de oogst. Hij verwachtte zoete vrucht maar kreeg **wrange** druiven. En God haalde toen de omheining weg zodat de wijngaard vertrapt werd.

Deze gebeurtenissen zijn een les voor ons, opdat wij geen lust tot kwaad zouden hebben, wij die in het einde der tijden leven.

Wij zien dat ook in het leven van de Israëlieten dat toen God hen uit Egypte verlost had als Zijn geliefde volk zij **door de zonde toe te laten**, God ongehoorzaam zijn geworden.

Ze zeiden tegen Mozes: waren wij maar in Egypte gebleven.

In **1 Kor 10:14** zegt Paulus daarom: mijn geliefden, houd u ver van de zonde.

Paulus waarschuwt ons als **geliefden** te zullen blijven wandelen voor Gods aangezicht.

Een mooi voorbeeld lezen wij in **1 Sam 15:1** Samuel zei tegen Saul: Ik heb u tot koning van Israël gekroond, omdat God mij dat opdroeg. En dan zegt Samuel iets heel **belangrijks**. Zorg ervoor dat u God **gehoorzaamt**.

Als wij verder lezen dan is de **opdracht** van God aan Saul dat hij de Amalekieten **helemaal** moest verslaan en **alles** zal moeten vernietigen.

En dan lezen wij in **vers 13** dat als Samuel bij Saul komt, dat Saul tot hem zegt dat hij gedaan heeft wat God gevraagd had.

Maar dan hoort Samuel geblaat. Wat is dat wat ik hoor zei Samuel.

En dan zegt Saul: dat het leger de beste schapen meegenomen heeft, omdat wij dat aan de Heere kunnen offeren.

Heel goed bedoeld, maar Samuel zegt in **vers 19**: waarom **gehoorzaamde** u de Heere niet. **Vers 22** Heeft de Heere **meer** vreugde in **offers** dan in gehoorzaamheid?

Neen, gehoorzaamheid is **beter** dan offers. En Saul moest zijn koningschap toen inleveren. Weet u waarom gehoorzaamheid **beter** is dan offers?

Het komt omdat in **gehoorzaamheid** de **wil** van God gedaan wordt.

Als slot lezen wij over Job in **Job 1:1**. In het land Uz leefde een oprecht en vroom man en God vrezende en wijkende van het kwaad. Als op een dag de boze voor de Heere stond, vroeg de Heere aan de boze vanwaar hij komt. En de boze zei, dat hij rond de aarde getrokken was. O, zegt de Heere in **vers 8** dan moet je ook Mijn dienaar Job gezien hebben. Want niemand op de aarde is gelijk hij, een man eerlijk en vroom die ontzag heeft voor God en met het kwaad niets te maken wil hebben.

Hier zien wij zo'n geliefd kind van God, dat God de boze daarmee in verlegenheid brengt.

Laten wij in alles wat wij doen daar bewust van zijn, geliefde kinderen van God te zijn die het hart van onze hemelse Vader met vreugde vervult vanwege onze gehoorzaamheid