

Mededelingen:

Op zondag 27 februari 2022 zal Henk Tirion de woordverkondiging verzorgen.
Romeo Dragman zal de zangdienst leiden.

Voorbede gevraagd:

Zuster Jannie Boshamer die gevallen is.
Dank God voor alle genezen broeders en zusters.

De preek van zondag 20 februari in een notendop door Barry van Oertel.

De Preek is gebaseerd op een kleine Bijbelstudie over het echte kerst:

<https://yoo.rs/het-echte-kerstverhaal-1545000057.html>

Het Kerstfeest is zo populair omdat het een combinatie gedenkdag is van vele godsdiensten. De Germanen vierden op 25 december dat de dagen weer gingen lengen en versierden de groene bomen. De Romeinen vierden op 25 december de verjaardagen van belangrijke goden. En een Keizer die zich bekeerde tot het Christendom en een staatsgodsdienst instelde heeft ook bepaald dat de Here Jezus op Kerst is geboren. Dit laatste is heel twijfelachtig en past niet in het bijbels principe van de feesten die God heeft ingesteld.

Als u daar meer over wilt weten kunt u de korte Bijbelstudie hierover lezen op internet (Zie bovenstaande link).

De Here Jezus wilde mens worden om met de mens te strijden tegen de zondemacht en de oude natuur. Het leven kan alleen leven als er een verbinding is met Vader God. Deze verbinding was door de zonde verbroken. God had echter een reddingsplan achter de hand. Deze redding begon met de geboorte van de Here Jezus.

Hij kwam om als plaatsvervanger voor de mens te boeten voor de zonde.

Door Zijn offer mogen u en ik vrij zijn en weer verbonden worden met het leven in Christus. Lees ook Hebr 10:5-7.

Jezus was uniek omdat Hij de eniggeboren Zoon van God is en zonder zonde was.

De geboorte van de Here Jezus was bovennatuurlijk een ingreep van God de Vader.

Maria had het zwaar er mee. Hoewel zij te midden van haar familie was, was er niemand die haar steunde. Ze was verstoten omdat zij voor het huwelijk zwanger was.

Volgens de Bijbelstudie is het meer aannemelijk dat de Here Jezus op het Loofhuttenfeest (Sukkot) in oktober is geboren. Op het sukkotfeest is sprake van een loofhut (stalletje) en een voerbak (kribbe) waar brood in doeken gewikkeld werd bewaard. Het Loofhuttenfeest spreekt van het nieuwe Koninkrijk van God en de Here Jezus is daar Koning van.