

**Mededelingen:**

Op zondag 20 februari 2022 zal Barry van Oertel de woordverkondiging verzorgen.  
Linda van den Worm zal de zangdienst leiden.

**Voorbede gevraagd:**

Zuster Jannie Boshamer die gevallen is.

De zieken Willem, Helen, Monica, Alex en Pimmy en Marijcke.

**De preek van zondag 13 februari in een notendop door Henk Goldberg.**

Lezen: [Romeinen 8: 31-39](#)

Als God voor ons is zijn we op termijn altijd overwinnaar.

We mogen de afleiding en tegenstand in de hand van God leggen.

We moeten blijven volharden en blijven geloven in het Woord van God.

We weten immers niet hoe dicht we genaderd zijn tot de komst van de Here Jezus op de wolken. Laten we we veel van de Here Jezus houden en dit ook elke keer weer zeggen. Lees [Romeinen 8:18](#). Het loon van het Koninkrijk van God weegt niet op tegen het korte lijden hier op aarde. God is met je bezig, Hij is bezig om ons te rechtvaardigen in Christus.

Lees ook [Psalm 28:7](#) De Here is onze kracht en schild.

[Psalm 31:20](#) Hoe groot is het goed dat voor ons is weggeld in Christus.

[Fillipenzen 4:19](#) Hij zal in al onze behoeften voorzien.

[Jesaja 54:15](#) We mogen op God vertrouwen als de vijand ons aanvalt.

[Openbaring 12:7-11](#) We mogen overwinnen door het bloed van de Here Jezus Christus ( het kruisoffer) en door het geloof in het Woord van God.

Huiswerk: lees Psalm 16 en 17.