

Mededelingen:

Op zondag 13 februari 2022 zal Henk Goldberg de woordverkondiging verzorgen.
Willem Agerbeek zal de zangdienst leiden.

De preek van zondag 6 februari in een notendop door Peter van den Worm.
Thema is 'worden als een kind'.

Lezen **Mattheüs 18:1-3**

De discipelen zijn bezig met hun toekomst. Ze denken dat in het Koninkrijk van God, dezelfde dingen belangrijk zijn als hier op aarde.

Maar de Here Jezus laat hen, maar ook u en mij, stilstaan bij onze manier van leven. We moeten worden als een kind, zegt Hij. Dus eigenlijk moeten we terug in onze ontwikkeling; zou de Here Jezus dat bedoelen? Bij kinderen speelt toch ook de vraag wie de meeste en de beste is van de groep.

Maar wat bedoelt de Here Jezus met deze belangrijke levensregel.

We moeten ons niet kinderachtig gaan gedragen. We zijn immers volwassenen.

Misschien helpt het u en mij om ons te realiseren dat we hier over twee totaal verschillende dimensies praten. Twee werelden die niets met elkaar te maken hebben, maar toch verbonden zijn in het leven van een christen.

Je moet niet denken dat in het Koninkrijk van God dezelfde normen en waarden gelden. Wanneer je wilt gaan groeien in het Koninkrijk van God, dan moet je je realiseren dat je kind bent of moet worden.

In Johannes 1:12 staat dat wanneer we de Here Jezus hebben aangenomen, we de macht (mogelijkheid) hebben gekregen van God om kind van God te worden.

Het kindschap van God is in de Here Jezus. Hij is de eniggeboren Zoon van God.

In Johannes 3:16 staat dat God Zijn Zoon aan ons heeft gegeven, omdat Hij zoveel van ons houdt. Door genade en geloof in God krijgen we het kindschap van God in de Here Jezus (in Christus).

Omdat we in twee werelden leven, zullen belangen door elkaar heen lopen.

Als christen, als volgeling van de Here Jezus, zullen de principes van het Koninkrijk van God, ook in onze natuurlijke omgeving belangrijker meten zijn dan onze eigen principes. We moeten leven als een kind, een kind van God dan wel te verstaan. De wil van God zal in ons leven de hoogste plaats moeten krijgen, ook in onze natuurlijke leven. Hier zien we de verbondenheid tussen de twee dimensies.

Als we het kindschap van God uitleven in ons natuurlijk leven, zal dat opvallen. Het is als licht in de duisternis, het is als zout in een bederfelijke omgeving.

Dus voornamelijk en de grootste willen zijn hoort niet bij het kindschap van God.

De Here Jezus had daar hele andere opvattingen over.

Het goed voor jezelf zorgen en je comfortzone niet willen verlaten, hoort ook niet bij de opvattingen van de Here Jezus. Hij gaf alles weg en wilde mens worden en sterven opdat u en ik weer terug konden keren tot de Vader.

We lezen in Mattheüs 6:9-13 wat voor de Here Jezus van belang is.

Als kind van God, leert Hij ons praten met Vader God.

Het belangrijkste eerst.

Onze Vader

en dan de Naam van God worde geheiligd

en het Koninkrijk van de Vader kome (ontwikkelt zich / groeit)

en Zijn wil geschiede ook hier op aarde in u en mijn leven.

Dus in het Koninkrijk van God staat God in het middelpunt, Zijn wil geschiede.

Wat onze situatie ook is. Zijn we op de bergtop of leven we in een diep dal, het gaat om God, om de Naam van God, om de wil van God.

Als we willen groeien in het Koninkrijk van God, moeten we eerst kind worden van God net als de Here Jezus was. Dit wil zeggen dat we eerst deze principes van de Here Jezus in ons leven gaan toepassen.

In Mattheüs 4:4 lezen we een belangrijke leefregel. Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat.

De Here Jezus had 40 dagen en nachten niet gegeten, inmiddels had Hij honger.

Hij was instaat om van steen brood te maken. Maar het ging Hem niet om zijn eigen welzijn maar om wat Vader God wilde. **Omdat Hij zoveel van Zijn Vader hield.** Ook wij mogen in Christus zijn gezindheid ontvangen omdat de Heilige Geest het Kindschap van God, deze gezindheid van de Here Jezus in ons hart uitstort.

Deze verbondenheid met de Here Jezus, het kindschap zoals God het wil hebben, moeten we dagelijks opzoeken. Als we onze eigen weg gaan, kunnen we het Koninkrijk van God niet ingaan; lees ook hiervoor Mattheüs 7:21.

De Here Jezus geeft u en mij vervolgens een gelijkenis in Mattheüs 7:24-27.

Als je levenshuis verbonden is met rotsgrond (de wil van God en de vaste beloften van Gods Woord) dan zal het in moeilijke en roerige tijden blijven staan. Als je levenshuis is gefundeerd op alles en nog wat van jezelf, op je eigen filosofie en welzijn, dan zal het geen vastigheid geven in moeilijke en roerige tijden. Ook de hulp van mensen zal je niet kunnen baten.

Dus we zullen met de hulp van de Heilige Geest, op zoek moeten gaan naar het Kindschap van God, de manier van leven zoals de Here Jezus ons voorgedaan heeft. Lees ook Amos 5:6