

Mededelingen:

Op zondag 23 januari 2022 zal Arie Kok de woordverkondiging verzorgen.
Willem Agerbeek zal de zangdienst leiden.

**De preek van zondag 16 januari 2022 door Ko de Jong in een notendop.
Thema is omzien naar elkaar.**

Lezen: Prediker 4:8-13 en Jacobus 2:15-16

In het begin van de bijbel zien we al het zorgzame karakter van God.

God ziet om naar de mens en vraagt: 'Adam waar ben je'?

God vraagt het later ook aan Kain: 'Waar is Abel'?

God is altijd opzoek geweest naar de mensen en wil dat ook wij omzien naar elkaar.

Lees ook 1 Korinthe 12:18

Wij zijn leden van het lichaam van Christus en wij zijn door God aan elkaar gegeven tot steun en opbouw. We zullen twee woorden nader belichten: 'zien' en 'elkaar'.

Zien.

Wij als mensen willen alleen de leuke en fijne dingen zien.

Wanneer er ellende en narigheid om ons heen is, sluiten we ons daarvoor af.

Laten we door de ogen van de Here Jezus zien en de nood in onze omgeving herkennen en hiervoor in gebed gaan. Natuurlijk mogen we ook praktische hulp bidden als dit gewenst is. God wil ons als een licht en een zout gebruiken in onze omgeving en zal de mensen naar ons toe brengen die God van node hebben.

Elkaar.

We leven in een tijd waarin er zoveel middelen zijn om elkaar te contacten.

God wil dat we er voor elkaar zijn en voor elkaar klaar staan. We zijn broertjes en zusjes en mogen als bloedverwanten veel van elkaar houden.

Lees ook Mattheüs 25:33-40

We zien in deze gelijkenis dat de schapen het karakter van hun herder (de Here Jezus) hebben over genomen. Deze mensen zijn gaan lijken op de Here Jezus.