

Mededelingen:

Op zondag 16 januari 2022 zal Ko de Jong de woordverkondiging verzorgen en zal Linda van den Worm de zangdienst doen. Zondag kregen we het bericht dat Zuster Dompig is overleden. We wensen haar de nabestaanden veel sterkte en troost toe. Haar begrafenis zal worden geleid door Kees Kruijf en zijn organisatie. Kees leidt op de zaterdagavond een dienst waar zuster Dompig vaak aanwezig was. Laten we ook voor de nabestaanden bidden.

De preek van zondag 9 januari 2022 door Arjen Lock.

Thema is 'terugkijken'.

Bij terugkijken komt de vraag naar boven: 'Was mijn leven de moeite waard?' Als je al de plussen en minnen bij elkaar telt, ben je dan tevreden over het verloop. Henoeh wandelde met God. We weten niet wat hij allemaal heeft mee gemaakt. Maar het belangrijkste voor Henoeh was dat hij alles samen met God heeft mee gemaakt. Het is immers belangrijk dat het goed gaat met je ziel.

Simeon was een man die ook met God sprak en vaak in de tempel te vinden was. Hij had van God de belofte gekregen dat hij de Messias zou zien, voordat hij zou sterven. We weten niet waarom God hem dat had beloofd. Maar naar alle waarschijnlijkheid heeft hij daarom gebeden.

In de bijbel zien we dat meer, dat God een verlangen in ons hart gebruikt om een wonder te doen in ons leven.

Simeon heeft waarschijnlijk meer ouders met hun kind gezien in de tempel. Maar bij de komst van Jozef en Maria met de Here Jezus, openbaart God dat deze de Messias is. En Simeon kon door de Geest de komende redding van de mens zien.

Als Simeon terugkijkt naar zijn leven dan vallen alle andere gebeurtenissen in het niet bij deze gebeurtenis. Het bijzondere van deze gebeurtenis was dat Simeon deze kennis die hij van God had gekregen, mocht doorgeven aan zijn omgeving.

Laten ook wij de lezen die we van God hebben geleerd door geven aan de volgende generatie. Door welke bril kijk je terug in het afgelopen jaar. Door je natuurlijke of door je geestelijke bril. Als je met Gods ogen kijkt is alles bijzonder.

God wil ons gebruiken om zijn heerlijkheid te laten zien aan de wereld.

Let u eens op het wonder van de vermenigvuldiging van de vijf broden en twee vissen. Het enige wonder dat in alle 4 evangeliën staat geschreven.

Het begin van het wonder was de gift van de jongen aan de Here Jezus.

Hij gaf de vijf broden en twee visjes aan de Here Jezus.

De Here God wil ons verlangen om iets voor Hem te doen gebruiken om het Koninkrijk van God te laten groeien.

De volgende link laat een filmpje zien, hoe God het verlangen van Maja (de vrouw van Arjen Lock) zag en haar wilde gebruiken om de bijbel te vertalen voor culturen waar nog geen Bijbelvertaling voor was.

<https://drive.google.com/file/d/1riW-dEPTkJtFsylb6q4OcjPKYdQb5eSx/view?usp=sharing>