

Mededelingen:

Op zondag 9 januari 2022 zal Arjen Lock de woordverkondiging verzorgen en zal Herbert van den Worm de zangdienst doen.

De preek van zondag 2 januari 2022 door Peter van den Worm.

Psalmen 37:21-24

De Here God houdt uw hand vast in 2022.

We wisten al dat God ons niet alleen laat ploeteren in het leven.

Hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven om ons te leiden elke dag.

Net als toen Hij Israël door de woestijn leidde (vuur- en wolkkolom).



De wetenschap dat God bij ons is kan op twee manieren worden opgevat.

Je kan de opvatting hebben dat God overal met ons mee gaat. De nadruk ligt dan op de woorden 'met ons'. Je kan echter ook overtuigd zijn dat het niet om ons gaat maar dat jij de volger bent en dat God bepaalt waar je heen gaat.

Bij het volk van Israël was het laatste het geval.

We lezen ook in deze psalm van David dat de Here onze voetstappen vastzet.

Dit vraagt een ander levenshouding dan de 1^e opvatting.

We lezen in deze teksten dat iemand zonder God onbetrouwbaar is en alleen aan zich zelf denkt. Daar tegenover staat de rechtvaardige.

In Romeinen 5:1 staat dat wij gerechtvaardigd zijn door God door ons geloof in de Here Jezus Christus.

We zien in de teksten die we hebben gelezen dat we door de Here Jezus gezegend zijn (vers 22). We zouden ook nu kunnen denken dat we door ons geloof rijk zijn geworden in het koninkrijk van God en dat het om ons welzijn gaat.

Omdat we zo gezegend zijn door de Here Jezus kunnen we ook ons ontfermen over onze medemens en hen geven van de rijkdom die we bezitten (vers 21).

'De aarde bezitten' wil zeggen dat we voor de aarde verantwoordelijk zijn en er zorg voor dragen, net als u zorgt voor uw auto en huis.

In het nieuwe jaar wil ik dit beeld voor mij blijven houden. Een kind dat aan de hand van Vader loopt. Wie denkt u dat de richting bepaalt?

Als het een moeilijk begaanbare weg wordt dan krijgt de hand van Vader een tweede functie. Dan worden we niet alleen geleid door de hand van God, maar we worden ook vastgehouden, waardoor we, wanneer we struikelen, niet vallen.

In vers 24 bezingt David de veiligheid die de hand van God ons zal bieden, als we vallen. We struikelen wel en we dreigen te vallen, maar we vallen niet.

David geeft hier aan dat het een vreugde is, op zo'n manier met God te wandelen (vers 23).

Naast dit beeld waar Vader en kind hand in hand wandelen, dat uitbeeldt de relatie tussen u en God, spreekt de bijbel in Openbaring 1:16 dat de Here Jezus de gemeente(leiding) in Zijn hand heeft. Ook hier mogen we leren dat het in onze gemeente om Hem gaat. De gemeente wordt vergeleken met een kandelaar en de leiding van de gemeente met een ster. Beide zijn symbolen van licht dat zij moeten uitstralen. Zowel de gemeente als de werkers in de gemeente moeten groeien in rechtvaardigheid. Naast dat we veilig en met vreugde aan de hand van God mogen lopen, moeten we ook met dezelfde ontferming en zorg die God aan ons geeft, naar onze medemens omkijken.

We mogen groeien door onze omgang met de Here Jezus.

Het plaatje wat we in het komende jaar ons voor mogen houden zal dan ook een variant krijgen. Het wordt dan het beeld van een oudere broer die zijn jongere zusje de hand geeft opdat zij niet valt.

