

Mededelingen:

Op zondag 26 december 2021 vieren we het kerstfeest.

Vanwege de coronamaatregelen zal het programma anders zijn dan de voorgaande jaren. We vieren dit met een beperkt aantal personen. We zitten vol.

Het programma start om 14.30 uur met ontvangst met koffie/thee.

Om 15.00 start de kerstdienst tot 16.00 uur. Daarna kunt u met uw broeders en zusters gezellig praten onder het genot van koffie of een ander drankje.

Het kerstdiner krijgt u mee naar huis. Om 16.30 uur beginnen we met op te ruimen.

Samenvatting Woord 19-12-21 door Peter van den Worm.

Er is een koning geboren, je bent vast ingeschreven bij Zijn koninkrijk.

Lezen: Lucas 2:1-7 en Lucas 10:20

De wijzen uit het oosten wisten het al. Er is een koning geboren (**Mattheüs 2:2**). Zij waren op zoek naar hem en toen zij hem vonden eerden zij hem met geschenken. Bij een koning hoort een koninkrijk. Het is het koninkrijk van God waarbij u en ik mogen behoren. Ook wij zijn ingeschreven in dat koninkrijk, door ons geloof in de Here Jezus. In die tijd moest de hele wereld ingeschreven worden.

Je moest dat doen in de plaats waar je geboren was.

Dat geldt nu nog steeds. Maar dat geldt niet alleen voor het natuurlijke.

Het geldt ook voor het geestelijke. Door het volbrachte offer van het kruis van de Here Jezus, zijn we opnieuw geboren en zijn we ingeschreven in het boek des Levens van het Lam. We lezen over deze registratie ook in **Openbaring 13:8** en **Openbaring 21:27**.

De Here Jezus zegt in Lucas 10 dat we ons over mogen verblijden.

Wij behoren tot het volk van God. Wij zijn Zijn eigendom. Wat een vreugde moet dat geven in u en mijn leven.

Met de geboorte van de Here Jezus wil God aan ons laten weten dat we ons mogen verzoenen met Hem. Door ons geloof worden we opgenomen in het Koninkrijk van het Lam van God. Ook voor de engelen in de hemel was het een bijzondere gebeurtenis. Zij gaven hiervan God de eer. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde.

Hier op aarde moet je je regelmatig identificeren. Dit geldt ook in het geestelijke. Wij behoren tot het Koninkrijk van God. Wij behoren tot de gemeente van de Here Jezus Christus. Wij zijn ingeschreven in het boek des Levens. Daardoor hebben we toegang tot de troon van God. Daardoor mogen we een priester zijn voor onze omgeving.

God mag een welbehagen hebben in ons leven hier op aarde.

Niet omdat we dat aan ons zelf te danken hebben, maar omdat we opnieuw geboren zijn uit Hem. Alles daarbij is genade.

Als je bent ingeschreven in het Koninkrijk van God, dan gelden ook de regels van dat koninkrijk voor u. Op z'n minst moet u van uw koning houden en Hem eren en uw leven aan Hem wijden.

In het Koninkrijk van God maakt u deel uit van de gemeente samen met alle broeders en zusters.

De bijbel zegt dat je dat moet zien zoals het bij een mens gaat.

Je hebt een hoofd en een lichaam. De Here Jezus is het hoofd en de gemeente is Zijn lichaam hier op aarde **Efeze 1:22**.

Wij mogen het werk van de Here Jezus doen, als priesters en koningen.

Er is nog een belangrijk punt dat geldt voor u als ingeschrevene van het Koninkrijk van de Here Jezus. God heeft u vrij gemaakt. Hij heeft u gekocht met Zijn kostbaar bloed.

U behoort niet meer tot de mensen die onder de vloek leven van de zonde.

De heerser van de wereld heeft niets meer over u te zeggen.

U kan hem zelfs weerstaan in de Naam van de Here Jezus, en hij zal van u vlieden (**Jacobus 4:7**).

U mag pleiten bij God de Vader, op het bloed van de Here Jezus, als aardse zaken u dreigen te overrompelen.

U bent ingeschreven in het boek des levens van het Lam omdat u geboren bent uit God.

Ere zij God, in de mensen een welbehagen. Vrede op aarde.

Binnenkort wordt hoofd en lichaam verenigd en mogen we voor eeuwig bij elkaar zijn. Daar mogen we naar uit blijven zien.