

Mededelingen:

Op zondag 19 december 2021 zal Peter van den Worm het Woord brengen en Linda van den Worm de zangdienst verzorgen.

Kerst zal op zondag 26 december worden gevierd.

Vanwege de coronamaatregelen zal het programma anders zijn dan de voorgaande jaren. We vieren dit met een beperkt aantal personen. We zitten vol.

Het programma start om 14.30 uur met ontvangst met koffie/thee.

Om 15.00 start de kerstdienst tot 16.00 uur. Daarna kunt u met uw broeders en zusters gezellig praten onder het genot van koffie of een ander drankje.

Het kerstdiner krijgt u mee naar huis. Om 16.30 uur beginnen we met op te ruimen.

Voorbede gevraagd.

Voor de zoon van Peggy, zijn naam is Jake. Hij heeft al vele jaren pijn vanwege scoliosis.

Samenvatting Woord 12-12-21 door Henk Goldberg.

GOD HEEFT ONS GEMAAKT !

Genesis 1: 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Genesis 2: 7 toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

Psalm 8:5 Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?

En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond?

Het is bijna Kerst, dan denken we aan de komst van Jezus naar de aarde.

God gaf de hemel leeg voor ons.

Zo kostbaar zijn we in Zijn ogen. Zo dierbaar zijn we Hem.

Hij dringt in onze ziel, als we beseffen wat Hij voor ons over heeft gehad.

God is Liefde.

Hij heeft een grote prijs betaald door Zijn lievelingskind naar de aarde te sturen.

Spreuken 8: vanaf 27

Toen Hij de hemel gereedmaakte, was Ik daar, toen Hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, toen Hij de wolken daarboven sterk maakte, Hij de bronnen van de watervloed versterkte, toen Hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water Zijn bevel niet zou overtreden, toen Hij de fundamenten van de aarde verordende, was Ik bij Hem, Zijn Lievelingskind, Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap, te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht, al spelend in de wereld van Zijn aardrijk.

Mijn bron van blijdschap vond Ik bij de mensenkinderen.

Nu dan, kinderen, luister naar Mij: Welzalig zijn zij die Mijn wegen in acht nemen.

We zijn Zijn schepsel, Hij wil ons gebruiken tot eer van Zijn naam.

Dag aan dag draagt Hij ons. Zijn vaderhart gaat naar ons uit.

Jezus kwam als Middelaar.

Wie ja heeft gezegd tegen Jezus, staat in het bevolkingsregister van de Hemel.

Niemand rooft je dan uit Zijn hand.

Efeziërs 1:5

Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,