

### **Mededelingen:**

Op zondag 12 december 2021 zal Henk Goldberg het Woord brengen en Herbert van den Worm de zangdienst verzorgen.

Kerst zal op zondag 26 december worden gevierd.

Vanwege de coronamaatregelen zal het programma anders zijn dan de voorgaande jaren. We zullen geen gasten uitnodigen. Wanneer u wilt komen verzoeken wij u om u op te geven via de app of via onderstaand e-mailadres.

Het programma start om 14.30 uur met ontvangst met koffie/thee.

Om 15.00 start de kerstdienst tot 16.00 uur. Daarna kunt u met uw broeders en zusters gezellig praten onder het genot van koffie of een ander drankje.

Het kerstdiner krijgt u mee naar huis. Om 16.30 uur beginnen we met op te ruimen.

### **Samenvatting Woord 5-12-21 door Barry van Oertel**

Thema: Vrijheid

Vrijheid is niet: je mag alles, je doet alles.

Vrijheid, de ware vrijheid is dat de zondemacht gebroken is door het bloed van de Heere Jezus Christus. De ziel en geest en lichaam worden vrijgemaakt door de Heere Jezus Christus. Ik heb een boekje gelezen: *Geroepen om vrij te zijn*.

Heb daarover nagedacht, vandaar deze preek. Ik ben er ook al een tijd mee bezig geweest. Ik ga terug naar Genesis 3, daar begint het: De vloek van de man, omdat hij gezondigd heeft, de aarde is om zijnentwille vervloekt, met smart zal hij daarvan eten.

Voorbeeld Nicodemus, zijn naam betekent overwinnaar. Hij moest vrij gemaakt worden door God, wederom geboren worden. Hij moest God verhogen.

De vloek van de vrouw, omdat zij gezondigd heeft: tot uw man zal uw begeerte zijn. Hij moet de kwaliteit van leven brengen voor haar. Ze stelt hem verantwoordelijk voor haar geluk. De verantwoording voor kwaliteit en geluk is bij hem en hij moet daarvoor zorgen. De vrouw heeft de man nodig.

Voorbeeld de Samaritaanse vrouw, ze heeft vijf mannen gehad. Ze heeft de man nodig. Ze verwerpt en verlaat hem als hij dat niet kan geven.

Om vrij te worden moet je van binnen vrij worden door het bloed van Jezus Christus, om van deze vloek af te komen. Je moet niet gebogen staan, naar de mens kijken, maar naar God kijken en rechtop gaan staan. Spreken met God en luisteren naar God. Jezus vraagt het aan je: Wil je gereinigd worden? Wil je genezen worden? Jij kiest of je dat wilt. Lezen: Joh.5: 1-9: Jezus zegt: Wilt gij gezond worden? Kijk naar Hem. Die man kijkt ook naar beneden, is gebogen. Hij gelooft in een volksoverlevering en

heeft een mens nodig om in dat bad gebracht te worden. De mens verwacht alles van de wereld, kijkt er reikhalzend naar uit, vrede, liefde, vreugde enz. Gods Woord wordt krachteloos gemaakt door de volksoverlevering.

Bethesda betekent: huis van barmhartigheid, maar het is geen huis van barmhartigheid, maar is wreed. Je moet sterk zijn om het te krijgen en de meest gezonde. Hij zit er voor niets, kan niets en heeft niemand. Maar als je in God gelooft, dan geneest God en handelt zonder aanzien des persoons. Alzo lief heeft God de wereld dat Hij gaf Zijn enig geboren

Zoon. Jezus is naar de aarde gekomen om iedereen die maar wil te redden en heeft alle mensen lief. Om van de vloek af te komen moet je naar Hem kijken.

Petrus is een man die naar God kijkt: niet gebogen, maar rechtop staat, heeft contact met de Vader in de hemel. Lezen: Matth. 16:13-20. Hij vertelt op de vraag wie Jezus is: U bent de Christus, de Zoon van de Levende God. En Jezus zegt: Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, geen mens dus, maar Mijn vader in de hemel. Hij heeft contact met de Vader en staat recht op. Hij is een soort sleuteldrager: Bij de Pinksterdag, Na de preek van de genezing van de kreupelen viel de Heilige Geest op hen, bij Cornelis, een Romein preekte Petrus ook, een Jood bij een Romein, een heiden en de Heilige Geest kwam ook op alle die in zijn huis waren. Ook Cornelis staat rechtop, hij bad tot God en gaf aan God, hij staat rechtop.

Ik vroeg ook aan God, Heer geeft mij toch iets uit Uw Woord, en God verhoorde mij. Sta rechtop vraag, bid tot God en geef alles aan God, je hart, alles aan God.