

## Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 48/ 2021

### Mededelingen:

Op zondag 5 december 2021 zal Barry van Oertel het Woord brengen en Willem Agerbeek de zangdienst verzorgen.

Het programma van het Kerstfeest zullen we begin december bekend maken.

We zullen dan rekening houden met de laatste informatie van de overheid over de beperkingen die voor Kerst zullen gelden.

### Samenvatting Woord 28-11-2021 door Peter van den Worm.

**Thema: Weet u het niet?**

Lezen: Jesaja 43: 16-21

Zie Ik maak iets nieuws, nu zal het ontkiemen.

We vieren vandaag de 1<sup>e</sup> adventzondag. Dit houdt in dat we met verwachting uit zien naar wat God gaat doen. Ruim 2000 jaar geleden gaf Hij zijn Zoon aan een wereld verloren in schuld om u en mij te verzoenen met Hem.

Maar ook vandaag is Hij bezig om u en mij te formeren tot Zijn volk ( vers 21).

Advent wordt uitgebeeld door kaarslicht. God heeft u het Licht gegeven en dat Licht zorgt voor leven in uw binnenste ( Johannes 8:12). Er is daarom iets gaande van binnen.

De vraag die centraal staat vandaag is : 'Weet u het niet?'

In de 1<sup>e</sup> tekst die we hebben gelezen worden we herinnerd aan de almacht van God.

Jesaja heeft het over de macht van Faraö. De macht van Egypte,

In die tijd was Egypte een wereld macht. Egypte staat in de bijbel symbool voor de macht van de zonde, die u en mij, in het verleden in zijn macht heeft gehouden. God heeft u op een hele bijzonder wijze verlost van de macht van de zonde, door iets van zich zelf te geven, Zijn eniggeboren Zoon de Here Jezus, opdat u door het geloof in Hem, verzoent wordt met God.

Dat was het begin voor het volk Israël. Dat is ook het begin van uw leven met God de Vader. Maar we moeten blijven uitzien naar wat God in ons leven elke dag gaat doen.

God zegt in vers 19: 'Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten'.

Het volk van Israël moest blijven uitzien naar het beloofde land. Wij moeten blijven uitzien naar alle beloften van Gods Woord. Israël vergat wel eens uit te zien naar de beloften van God, zij leefden dan zonder verwachting in een woestijn. Wij mogen hier van leren, dat God ons bij de les wil houden.

Onze focus moet gericht blijven op de Here Jezus (Hebr. 12:2).

God zegt in Jesaja 43 dat we niet achterom moeten kijken.

Het volk van Israël reisde door een woestijn met alle ongemakken van dien.

Wanneer je je focus verliest op een toekomst met God, ga je net als de Israëlieten klagen over de ongemakken die je in de woestijn (wereld) hebt.

Je vergeet dan dat het gaat om een doorreis.

De vraag aan u vandaag is of u het nog weet.

Mensen vergeten bewust of onbewust zaken.

In de politiek zie we dat vandaag de dag op de televisie.

Als er vragen worden gesteld over gevoelige zaken, dan zegt men gewoon dat ze dat niet meer kunnen herinneren.

Maar God vraagt het vandaag aan U in vers 19.

Eigenlijk hoeft u deze vraag niet letterlijk te beantwoorden.

God ziet het aan uw en mijn stemming.

Zijn we in de mineur en klagen we over alles en nog wat of....

Zijn we vol lof over wat de Here in ons leven aan het doen is ( vers 21).

Zijn we blij over wat God in ons leven reeds heeft kunnen doen en zijn we in verwachting van wat voor nieuwe dingen God ons zal geven.

De bijbel zegt dat Hij ons in de Here Jezus heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel (Efeze 1:3-6).

God wacht op u. Hij maakt voor u een pad in uw woeste wateren en in uw woestijn. Hij zorgt voor een rivier in uw wildernis. Hij heeft de macht van de zonde in uw leven onttroond; het is uitgeblust als een vlaspit.

Kom laten wij de weg van de Here bewandelen en door Hem geformeerd worden tot Zijn volk en Zijn familie.