

## Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 47/ 2021

### Mededelingen:

Op zondag 28 november 2021 zal Peter van den Worm het Woord brengen.

We zullen dan ook het Heilig Avondmaal vieren.

Het programma van het Kerstfeest zullen we begin december bekend maken.

We zullen dan rekening houden met de laatste informatie van de overheid over de beperkingen die voor Kerst zullen gelden.

### Samenvatting Woord 21-11-2021 door Henk Tirion.

#### Verzoening.

2 Kor 5:16-19 Paulus begint met: zo dan. Achter het zo dan zit natuurlijk een verhaal, waarom hij met zo dan begint. In de verzen hiervoor lezen wij dat hij het over de verzoening van Jezus Christus heeft.

Verzoening is heel belangrijk, want zonder verzoening zijn wij reddeloos verloren. Wij denken dat verzoening een zaak is tussen mensen maar verzoening is een zaak tussen God en de mens.

Op grond van deze verzoening, kennen wij van nu af aan niemand meer naar het vlees. (wat hij in zijn oude leven gedaan heeft). Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zich zelve verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.

Want God was in Christus de wereld met Zich zelve verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende en heeft het Woord der verzoening in ons gelegd.

Waarom wij niemand meer naar het vlees (hun oude leven) kennen, komt door het offer van Jezus Christus

Joh 3:16 Al zo lief, had God de wereld dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Dit is de oorzaak dat wij niemand meer naar hun oude leven zullen kennen.

Jes 1:18b Al zijn je zonden zo rood als karmozijn Ik maak ze witter dan sneeuw.

Wat wij ook geweest zijn, daar worden wij niet meer op afgerekend.

In de doop wordt dat zo mooi weergegeven. Ons oude leven hoe het er ook uitzag, wordt begraven en wat er daarna uit het water opstaat, is een nieuw lichaam.

Al hebben wij zoveel zonden, maar zodra wij het offer van Jezus aannemen, ontvangen wij een nieuw lichaam. Een nieuwe identiteit. Paulus zegt dat zo mooi in vers 16 Nu kennen wij niemand meer naar het vlees (oude leven). En waarom niet, omdat het oude er niet meer is en alles nieuw is geworden.

In vers 18 hebben wij gelezen hoe dat allemaal tot stand is gekomen.

Paulus zegt: al dit nieuwe komt van God, die ons met Zichzelf verzoend heeft. Hier zien wij dat God niet kijkt naar ons vlees. God keek niet naar dat wat wij waren. Maar keek naar ons vanuit het offer van Jezus Christus.

Ondanks dat wij zondaren waren, is het God die ons tegemoet komt door niet naar ons vlees te kijken maar naar het nieuwe wat Hij ons gegeven heeft.

Een mooi voorbeeld lezen wij over de verloren zoon.in Luk 15:11

Hoe deze vader zo kan reageren op zijn zoon die hem zoveel verdriet heeft aan gedaan, komt doordat zijn vader hem niet oordeelt naar wat hij toen gedaan heeft maar in hem zijn zoon is blijven zien.

Als hij zijn zoon als slaaf aangenomen zou hebben, dan zou hij op een menselijke wijze zijn zoon veroordeeld hebben.

Iemand niet naar zijn vlees oordelen betekent niets anders dan de ander te zien in het licht van het offer van Jezus Christus.

Vers 19 zegt dat God de zonden van de mensen niet heeft aangerekend.

De zonde was voor God geen probleem om de mens lief te hebben.

De eerste aanzet kwam dus van God. Door niet in ons een zondaar te zien, maar in ons een geliefd kind van Hem te zien. En alles in de hemel staat dan ook klaar om feest te vieren als er een zondaar behouden wordt.

In Math 18:23 lezen wij het verhaal van de ondankbare dienstknecht.

In het kort zegt het verhaal dat er een koning was die een dienstknecht had, die hem een enorme som geld schuldig was. Toen hij het niet terug kon betalen zat er niets anders op voor deze koning dan dat hij hem en zijn vrouw en zijn kinderen, als slaaf zou moeten verkopen. En huilend vroeg deze dienstknecht om uitstel.

De koning kreeg medelijden met hem en schold hem toen de enorme schuld kwijt. En dan komt deze dienstknecht iemand tegen die hem een klein bedrag aan geld schuldig was. Toen hij zijn schuld niet direct kon betalen, sleepte hij deze man voor de rechter. Toen de koning dat hoorde riep hij zijn dienstknecht bij zich en zei: ik heb u die enorme schuld kwijtgescholden, omdat u mij erom gesmeekt had.

Moet u dan ook geen medelijden hebben met de ander zoals ik medelijden heb gehad met u. In het onze Vader staat dat ook vermeld. Vergeef ons onze zonden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Laten wij niemand oordelen naar hun vlees wat ze ons ook aangedaan hebben, maar de mens te zullen blijven zien met ogen van verzoening. Zoals God de wereld met Zichzelf verzoend heeft, zo moet ook de verzoening met de ander van ons uitgaan. Wij mogen tegen iedereen zeggen dat God Zich met hen wil verzoenen maar ook tegen degenen, die ons kwaad gedaan hebben. Christenen zijn verzoenende mensen. Laten wij elkaar zien als mensen voor wie Christus in de wereld gekomen is en in Gods ogen waardevol zijn.

Want zo alleen kunnen wij hen behouden in plaats van verliezen.