

## Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 46/ 2021

### Mededelingen:

Op zondag 21 november 2021 zal Henk Tirion het Woord brengen. Linda van den Worm zal de voordienst verzorgen.

Het programma van het Kerstfeest zullen we begin december bekend maken. We zullen dan rekening houden met de laatste informatie van de overheid over de beperkingen die voor Kerst zullen gelden.

**Het Woord van Arie Kok in een notendop, 14 november 2021.**

Lees **Jeremia 33:2-3**.

We moeten bij het lezen van de teksten goed beseffen wie hier spreekt.

Het is de levende God zelf. Hij wil duidelijk tot ons spreken.

Hij kent ons door en door en Hij belooft ons, ons te zullen antwoorden, als wij tot Hem roepen. God is krachtig, Hij is dezelfde, Hij wilt altijd werken in en door ons leven. Jeremia betekent 'door de Here aangewezen'.

Wanneer wij de bijbel lezen, spreekt God tot ons. Het zijn Zijn woorden.

In Spreuken 4:22 staat dat Gods Woord ook een medicijn voor heel ons wezen is.

In Jeremia 32:27 zegt God dat niets te wondelijk voor Hem is. We mogen dus grote dingen en zaken van de Here verwachten. Lees ook Jesaja 43:19.

God baant ons de weg en misschien kost het ons moeite om op deze weg te wandelen, God is echter altijd met ons. Net als bij Cornelius (Handelingen 10:4) ziet God ons leven en het leven van onze dierbaren. Hij wil ons bereiken met Zijn Woord.

In Johannes 14:12 lezen we dat Gods Heilige Geest het werk in ons doet.

In Ezechiël 47:1-16 lezen we over een stroom van levend water dat uit het huis van God komt. We mogen ons daarin begeven en waden. Hier worden bepaalde afstanden weergegeven die perioden groei van ons geestelijk leven weergeven. Hoe langer we op de weg van God gaan, hoe meer we op Gods kracht en hulp moeten leren vertrouwen.

**Gospel. He'll make a way.**

<https://www.youtube.com/watch?v=Q3tHTp7D9sE>