

## Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 42/ 2021

### Mededelingen:

Op zondag 24 oktober 2021 zal Henk Goldberg het Woord brengen en zal Linda van den Worm de zangdienst verzorgen.

### Het Woord van Peter van den Worm 17 oktober 2021.

#### Hoe moet onze lifestyle en verwachting zijn in de eindtijd?

Dat hangt er helemaal vanaf wat er gaande is in uw hart.

Is uw hoop gericht op een fijne toekomst hier op aarde of staat heel uw leven in het licht van de hereniging met de Here Jezus en Vader God.

We zullen vandaag hier even bij stil staan en het licht van Gods Woord hierover laten schijnen. We leven in de eindtijd.

Als u Mattheüs 24 leest dan leest u in vers 32-35 dat de oprichting van de staat Israël in 1948 er onderdeel van is. We zijn nu zo'n 73 jaar verder.

De terugkomst van het volk Israël is nog in volle gang. Het volgende grote teken is de Bruiloft van het Lam. We lezen **Mattheüs 25:1-13**.

We lezen hier al een belangrijk aspect over hoe onze lifestyle in de eindtijd:

**'We moeten waakzaam zijn'** (vers 13).

Velen verstaan hieronder dat we de nieuwsberichten goed in de gaten moeten houden en daar een betekenis aan geven. Omdat we mensen zijn en allemaal onze eigen interpretaties hebben levert dit veel discussies op. En het is maar een klein facet van de waakzaamheid die God bedoelt. Wat bedoelt de Here Jezus met waakzaamheid. Het is veel meer dan je ogen open houden en zien wat er om je heen gebeurt.

Allereerst even een uitstapje.

De bijbel zegt ons dat wij het licht van de wereld zijn.

In **Johannes 8:12** staat:

*Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.*

In de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden spreekt de Here Jezus over 2 levensstijlen. De ene groep was meer voorbereid dan de andere om de bruidegom te ontmoeten. De reden dat de ene groep dwaas wordt genoemd is het gebrek aan olie waardoor hun lampen uit gingen.

**We moeten dus waakzaam zijn dat onze lampen blijven branden** in onze tijd. De gelijkenis krijgt echter een vervolg. Hier wil de Here Jezus aan ons vertellen wat Hij aan u en mij wil zeggen;

In vers 14 staat het woord 'want' en soms 'of'. Het heeft te maken met lifestyle van de wijzen en de dwazen. Ook hier is sprake van een goede en foute lifestyle.

In de vervolg gelijkenis in **Mattheüs 25: 14-30** gaat het over de groei van het Koninkrijk van God. Dit Licht wat in ons woont mag groeien. Het Licht van de Here Jezus dat in ons is, is het Leven van de Here Jezus. We moeten er wel mee aan de gang zijn. We hoeven dit niet alleen te doen, want we hebben de hulp en leiding van de Heilige Geest. Als we de gelijkenis vertalen in een praktische aspect van onze lifestyle in de eindtijd is dit het volgende.

**Wees er op gefocust, wees er alert op, dat het leven de Here Jezus in je groeit.** De bijbel zegt dat de Heilige Geest het neemt uit de Here Jezus en het ons verkondigd (**Johannes 16:14**). Het zondagsschoolliedje zegt het al: 'Lees je bijbel, bid elke dag'. Het is geen geheim meer dat we dit moeten doen samen met de Heilige Geest. En als de Here Jezus in ons groeit, wordt ons eigen leven minder (**Johannes 3:30**).

Een volgend belangrijk aspect van de lifestyle in de eindtijd ligt verborgen in de 1<sup>e</sup> gelijkenis. Het gaat hier om een naderend huwelijk. Als we tussen de regels lezen dan kan je tot de conclusie komen dat de wijze en dwaze maagden verschilden in hun verwachting. De ene groep had in gedachten: Het is zo belangrijk, er mag niets mis gaan, ik moet overal op voorbereid zijn. Ook als het langer duurt dan ik verwacht. Nou dat is wel van toepassing voor de tijd waarin we leven. Velen om ons heen hebben geen verwachting van de komst van de Here Jezus. Je mag toch verwachten dat de bruid meer gefocust is op het slagen van haar huwelijk dan de omstanders. We moeten ons realiseren dat we samengebracht worden met de Here Jezus in Christus. Wij zijn de bruid van Christus (Efeze 5:25-27).

Dus een praktische aspect van onze lifestyle in de eindtijd is:

**Weet wie je bent in Christus.** We lezen het in **1 Petrus 2:9**

*Maar u bent een uitverkoren geslacht, een Koninklijk priesterschap, een heilig volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.*

Je mag hier al een voorschot op nemen. Er staat 'u bent' dus naast dat het leven van de Here Jezus in ons groeit mogen wij het ook al uit delen door de goedheid van God te laten zien in onze omgeving. Als priester mag je ook voor verzoening zorgen in je omgeving. Je bent deel van het lichaam van Christus met een bepaalde roeping.

We mogen onze roeping gaan begrijpen en vaststellen (lees 2 Petr. 1: 3-11)

De Bijbel eindigt voor de laatste zegen met: *Hij die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom Here Jezus.*