

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 41/ 2021

Mededelingen:

Op zondag 17 oktober 2021 zal Peter van den Worm het Woord brengen en zal Herbert van den Worm de zangdienst verzorgen.

Het Woord van Barry van Oertel zondag 10 oktober 2021 in een notendop.

Vrijheid in Christus.

Niet gebogen lopen maar rechtop.

Het gevolg van de zondeval in Genesis 3 : 16 en 17 is voor de vrouw baringspijn en begeerte naar de man. Voor de man is dat zwoegen op het land.

Beiden gaan hieronder gebukt, lopen gebogen en kunnen zo het contact met God verliezen omdat hij uit beeld raakt en omdat andere dingen belangrijker zijn. De focus ligt op het wereldse, macht, begeerte naar de man en andere zaken.

Ook wij als christenen kunnen "gebogen zijn" naar dingen waar het hart naar uitgaat, daar waar we steeds mee bezig zijn. Zo raakt God op de achtergrond of uit beeld.

God wil dat we rechtop staan en een open luisteren-spreken houding hebben met God. Een relatie die gebaseerd is op communicatie.

Zo staan de zaken waar we mee bezig zijn of dingen die we belangrijk vinden in een juister perspectief nl. God is erbij betrokken.

Dan sta je weer rechtop en zit je niet meer vast aan de wereld.

Joh. 3: 1 t/m 7 en 14 t/m 16

Nicodemus wist net als alle Israëlieten en vooral de farizeeërs en de schriftgeleerden dat er eens een Koning zou komen die hen zou verlossen van de Romeinen.

In Jezus ziet hij veel nieuws. Jezus praat over het Koninkrijk der hemelen en hij doet anders dan andere profeten. Maar hij ziet er beslist niet uit als de beloofde Messias.

Nicodemus zoekt Jezus op en dan hoort hij van Jezus :

Als je niet opnieuw geboren bent, kun je het Koninkrijk van God niet zien, laat staan binnengaan. De ogen van Nicodemus moeten open gaan. Hij moet niet kijken naar wat hij verwacht en gebogen staan, hij moet Jezus echt zien en deze boodschap geloven en aanvaarden:

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Dit geldt niet alleen voor Nicodemus, maar voor ons allemaal.

God gaf zijn zoon om onze zonden aan het kruis te dragen.
Als we naar het kruis gaan en onze zonden belijden en met Hem willen sterven,
ontvangen we -vergeving van zonden
-verlossing van gebogenheid
-en verzoening, we mogen zijn kind worden.
En met Hem leven tot in eeuwigheid!!
Zet God op nr 1.