

**Mededelingen:**

Op zondag 3 oktober 2021 zal Arjen Lock het Woord brengen en zal Linda van den Worm de zangdienst verzorgen.

Voorbede gevraagd voor Arie Melissant die met een griep thuis ligt.

Het Woord van Arie Kok zondag 26 september 2021 in een notendop.

**"Luister naar het woord van de Heer, want Hij is het antwoord."**

Richteren 6 : 11 t/m 16.

Toen kwam de Engel des Heren en zette zich neer onder de terebint te Ofra, eigendom van de Abiëzriet Joas, terwijl diens zoon Gideon bezig was in de wijnpers tarwe uit te kloppen om die voor de Midjanieten in veiligheid te brengen. De Engel des Heren verscheen hem en zeide tot hem: **De Here is met u, gij dappere held.** Maar Gideon zeide tot hem: Och, mijn heer, indien de Here met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn dan al zijn wonderen, waarvan onze vaders ons vertelden, als zij zeiden: Heeft de Here ons niet uit Egypte gevoerd? Maar nu heeft de Here ons verstoten en ons prijsgegeven aan de greep van Midjan. En de Here



Rechtens 6:14-16

De Engel van de Heer zei tegen Gideon:  
'Laat zien hoe dapper je bent.  
Jij mag Israël bevrijden.'  
Maar Gideon werd onzeker en zei:  
'Hoe kan ik dat ooit doen?  
Ik ben onbelangrijk en ik ben ook nog de jongste thuis.  
Maar de engel zei: 'Ik zal je helpen,  
dan is het alsof je maar tegen één man hoeft te vechten!'

zeide tot hem: **Ik ben met u**, daarom zult gij Midjan verslaan als was het één man. *Gideon betekent: hij die neerslaat, die de overwinning gaat pakken.* Gideon heeft vragen, waaroms, is teleurgesteld, radeloos, heeft twijfels. God antwoordt: Ik ben met je.

Steeds opnieuw wordt de oogst afgenomen door de Midianieten. Daardoor ontstaat er armoe. De oorzaak ligt in het feit dat het volk Israël niet alleen God aanbad, maar ook een altaar voor de Baäl had gebouwd. Daardoor liet God

toe dat ze beroofd werden. Ongehoorzaamheid werkt altijd geestelijke verarming uit.

Gehoorzaamheid geeft kracht. Toen Gideon er zeker van was dat God hem zocht, ging hij tot actie over. Hij haalde het altaar van Baäl omver en bouwde een altaar voor God en bracht een offer. Richteren 6: 25 en 26.

Mattheüs 28: 20

En houd dit voor ogen:

Ik ben met jullie, alle  
dagen, tot aan de voltooiing  
van deze wereld.

Leef je geloof

God wil ons altijd door moeilijke tijden heen helpen. Hij is met ons. Daarom: blijf dicht bij God, lees dagelijks Zijn woord zodat Hij kan tot je kan spreken door dat woord.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam  
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk )  
Website: [www.betheltemple.nl](http://www.betheltemple.nl)  
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur  
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00 uur.  
Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid  
E-mailadres: [contact@betheltempelrotterdam.nl](mailto:contact@betheltempelrotterdam.nl)