

Mededelingen:

Op zondag 26 september zal Arie Kok het woord brengen en Romeo Dragman zal de zangdienst verzorgen.

De preek van Ko de Jong.

"Geloof je vandaag de dag nog in wonderen?"

Habakuk leefde ongeveer 3000 jaar geleden. Hij en het volk van God werden onderdrukt door o.a. de Assyriërs. Ze roofden hun oogst en zorgden dat het volk arm bleef.

Soms zijn de omstandigheden in je leven of in je omgeving zo naar dat het je de moed ontnemt om te blijven geloven en te bidden.

Nu: geen regering, nog steeds het Deltha virus corona, persoonlijke problemen of onzekerheden.

God doet een wonder, maar soms ook door ons heen. Dat vergt geloof.

Maar God doet in iedere generatie en in elke tijd Zijn Wonder!!!! Het is een tijd van verbazing. Hij is dezelfde.

Habakuk 1:5 Zie rond onder de heidenvolken en aanschouw, verbijster u, sta verbijsterd, want Ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt.

Hebreeën 13:8 Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

"Gisteren":- Genesis 1:God schiep vanuit het niets..iets. De scheppingsdagen deed hij elke dag wonderen. Speciaal voor die dag.

-1 Koningen 18 God laat zien dat het offer van de Baals niet vanzelf aangaat, maar het offer dat Elia voor Hem bouwt wel omdat Elia Hem aanbidt en vraagt om een wonder. Hij doet een wonder.

-2 Kon. 4 Eliza geeft de weduwe advies om veel potten en pannen klaar te zetten zodat ze die kan vullen met olie in overvloed. Dankzij het wonder dat God doet

-Mozes heft zijn staf en gebied de Schelfzee te splijten. Het wonder gebeurt.

-Jozua ziet de priesters met de ark door het water lopen en daarna gaat het volk ze voorbij. Dat vergt letterlijk een stap in het geloof zetten.

-De discipelen deden wonderen namens God, Jezus deed het voor. Matth.14. Jezus brak het brood maar liet de discipelen de mensen voeden. Een stap in geloof en het zelf gaan doen.

1 Kor. 2:9

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.

Geloof in wonderen!