

**Mededelingen:**

Op zondag 19 september zal Ko de Jong het woord brengen en Willem Agerbeek de zangdienst verzorgen.

**De preek van Peter van den Worm, 12 september 2021;**

**Romeinen 8:14-16**

*Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!. De Geest Zelf getuigt mede aan onze geest. dat wij kinderen van God zijn.*

We hebben van God Zijn Geest ontvangen, omdat we zouden weten hoe het is om als kind van God door het leven te gaan.

Het is hierbij belangrijk dat we de leiding van Gods Geest voortdurend in het oog blijven houden. We zullen nauwlettend Gods Geest moeten volgen, omdat we zelf niet beschikken over de kracht, inzicht en de liefde om een kind van God te kunnen zijn. Trouwens alleen als je uit God geboren wordt, dus wederom geboren wordt, weet hoe het is om als een kind van God te leven.

We hebben niets aan onze eigen wijsheid, kracht en talenten. We kunnen zelf ook niets toevoegen aan dit veranderingsproces.

God is het die ons deze vernieuwing in gang zet en afrond.

De bijbel zegt dat wij het evangelie moeten vertellen aan de mensen om ons heen en wij moeten het goede voorbeeld laten zien, maar God zorgt in het veranderproces voor de groei en ontwikkeling (**1 Korinthe 3:6**).

Door onze bekering ligt er in ons leven een fundament. Het fundament van de Here Jezus Christus (**1 Korinthe 3: 11**).

De bijbel zegt dat we moeten opletten hoe we wij daarop voortbouwen.

Werken we met onze eigen inzichten, kracht en talenten dan zullen deze de toets van het kinschap van God straks niet kunnen doorstaan.

Maar als we werken met de gaven van God, die we uit genade elke dag mogen ontvangen uit Gods Hand, dan wordt het kindsschap van God in ons ontwikkeld

(**1 Korinthe 3:12-13**) zoals God het heeft bedoeld.

**1 Korinthe 2:12** ( hier staat een soortgelijke tekst als in Romeinen 8:14-16).

*En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.*

Hoe zou je het kunnen weten. Hoe zou je het kunnen begrijpen. Hoe zou je het inzicht kunnen verkrijgen wat je nodig hebt om een kind van God te zijn.

En al zou je het weten, hoe zou je als mens kunnen veranderen van een zondaar in een kind van God.

Daarom heeft God ons Zijn Geest gegeven.

### **Johannes 16:13-14**

*Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.*

### **Lees ook Efeze 5:1-18 (Wandelen als kinderen van God)**

*Vers 17: begrijp wat de wil van Heere is.*

Zou je je iets kunnen herinneren waar je in je leven vol van was?

Je geliefde, een nieuwe woning, een nieuwe auto, de geboorte van je zoon of dochter of iets anders?

God vraagt van ons dat wij vol zullen zijn van Hem.

Aan God zal het niet liggen. Hij heeft ons Zijn Geest in ons gegeven om ons leven te vullen. Maar geef ik of geeft u Hem de ruimte in het dagelijks leven.

*Vers 15: Let er dan op dat u nauwgezet wandelt*

In de komende week mogen we er op toezien dat we als wijzen onze dagen zullen vullen en onze geestelijke ontwikkeling de hoogste prioriteit zullen geven.

We moeten er op toezien omdat de dagen waar in we leven vol kwaad zijn ( vers 16).

We moeten als wijzen onze dagen vullen zegt vers 15 verder.

In de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden was het meedragen van reserve olie de blijk van hun wijsheid.

Dit spreekt over de dagelijkse intieme omgang met God, net als een relatie tussen Vader en kind.