

Mededelingen:

Op zondag 12 september zal Peter van den Worm het woord brengen.

De preek van Arjen Lock, 5 september 2021;

“Coronatijd, het doet wat met je.”

We hebben nog steeds te maken met het houden van 1 ½ meter afstand. Hierdoor mis je lichamelijk contact met anderen. Van een hand tot een omhelzing. Voor sommige mensen is dat een groot gemis. Toch is en blijft liefde voor elkaar heel belangrijk.

Corona is een onzichtbare vijand. Het geeft angst om ziek te worden.

Is er ook iets onzichtbaars dat juist bemoedigend is? Ja,

HET KONINKRIJK VAN GOD.

Luc.17:20: Het koninkrijk van God is onder u. (Midden in deze onvolmaakte wereld).

Het Koninkrijk van God is voor iedereen toegankelijk. Het begon bij Abraham.

Genesis 12:3. NBV. 3Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.'

Een Koninkrijk :het leger, de sterke, verovert en dwingt tot overgave.

Het Koninkrijk van God: binnenkomen als een kind en niet gedwongen. Dit kan door het Kruis van Jezus en Zijn liefde voor ons. Wij krijgen de opdracht om elkaar lief te hebben zoals Hij ons lief heeft.

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Johannes 13:34.

God openbaarde zich als Schepper en Koning (afstand), maar ook als Vader (altijd welkom).

Hij wilde kwetsbaar zijn, willen wij ook ook zwak zijn?

Luc.17:20: Het koninkrijk van God is onder u. Het is als een schat in ons.

Wij zijn een aarden vat (zwak en kwetsbaar en er kan ons van alles overkomen waardoor we deuken oplopen) maar God vult ons met Zijn Koninkrijk. Dat maakt ons sterk. God houdt ons vast, Hij laat ons niet alleen.

Het voorbeeld van de handschoen.

Een lege handschoen is een ding. Zodra er een hand inkomt, gaat het bewegen, komt er kracht, komt er richting.

2 kor.4: 8-10 uit de basisbijbel: Dat we dat nu begrijpen is als een kostbare schat. Maar die schat zit in een breekbare kruik (= ons lichaam). De kracht die in ons is en die groter is dan elke andere kracht, is niet onze eigen kracht. Het is Gods kracht in ons. 8 We zijn wel in moeilijkheden, maar door zijn kracht zitten we nooit helemaal klem. We hebben wel raad nodig, maar door zijn kracht zijn we nooit wanhopig. 9 We worden wel vervolgd, maar door zijn kracht laat God ons nooit in de steek. We worden wel vertrapt, maar door zijn kracht staan we telkens weer op. 10 Elke dag dragen we de dood van de Heer Jezus in ons lichaam mee. Alleen zó kan het leven van Jezus in ons lichaam zichtbaar worden.

Net als in de gelijkenis van de verloren zoon laat God zien wie Hij wil zijn.

God de Vader stelt zich kwetsbaar op. Hij opent zijn armen en geeft ons Zijn liefde, onbaatzuchtig.

Wat een Vader hebben wij.