

Mededelingen:

Op zondag 5 september zal Arjen Lock het woord brengen en Linda van den Worm de voordienst verzorgen.

De preek van Henk Tirion, 29 augustus 2021; 'Investeren als zoon'.

Ik wil het over investeren hebben en, wat ons motiveert om tot investeren over te gaan. Je moet in investeren je winst zien. Investeren is een toekomstvisie waar je winst van verwacht. Een mooi voorbeeld lezen wij in Luk 19:12-13 in de gelijkenis van de ponden. Een edelman reisde naar een ver land om tot koning te worden gekroond. Maar voordat hij vertrok riep hij zijn dienstknechten bij zich en gaf ieder 10 ponden (goudstukken), en zei tegen hen: doe handel daarmee. Hier zien we dat deze edelman investeert in zijn dienstknechten. Hij vertrouwt hun zijn hele rijkdom toe en gaat weg. Ik weet niet wat ze met dat geld gedaan hebben, maar ze zijn daar handel mee gaan drijven, zodat zij winst konden maken. Toen hun heer terugkwam, riep hij zijn knechten bij zich en vroeg hun wat zij met zijn geld gedaan hadden. Wij lezen dat knecht één en knecht twee met het geld geïnvesteerd hebben, want zij konden de winst aan hem tonen. Zij hebben een enorme winst gemaakt, één wel tien keer het bedrag dat hij had gekregen. Daarom zei hun heer tegen deze dienstknecht: wel gij goede dienstknecht, zo heb macht over tien steden. Weet u wie ook geïnvesteerd heeft, dat lezen wij in Joh 3:16 Alzo lief, had God de wereld dat Hij gaf Zijn enig geboren Zoon. En dan lezen wij de winst die God met Zijn investeren in de mens wilde bereiken: omdat eenieder die in Hem gelooft niet zal sterven maar eeuwig leven zal ontvangen. In Efeze 1:5 lezen wij hoe God naar ons mensen kijkt. God heeft ons naar Zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Matth. 6:9 Als de discipelen aan Jezus vroegen om hun te leren bidden dan begint Jezus te zeggen: als jullie bidden begint met onze Vader. Te bidden vanuit een relatie tussen vader en kind. Matth 9:36 Als Jezus de mensen zag die naar Hem toegingen werd Hij met innerlijke ontferming bewogen, want Hij zag dat zij als schapen zonder herder waren. Hier zien wij het vaderhart van Jezus. In 2 Kor 8:9 staat dat Jezus ter wille van ons, arm is geworden, daar Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden. En wij lezen dat Jezus al reikhalzend naar die winst van Zijn investeren in de mens uitziet. In Hebr 12:2 lezen wij dat Hij Zich aan het kruis kon laten slaan en schade negeren, omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond. Ook Paulus investeert als een vader. Wij lezen in 1 Thess 2 over het bezoek van Paulus aan de gemeente van Thessaloniki. Dit is niet zomaar een bezoek maar een bezoek dat uit bewogenheid geboren is. Vers 11 U weet hoe ik u als een vader, vermaande en vertroostte. Vers 12 Ik heb u getroost en bemoedigd en er bij u op aangedrongen om waardig te

leven tot eer van God.

Vers 13 Daarom dank ik God zonder ophouden dat toen u deze vermaning van mij hoorde, u dat niet aangenomen hebt als een woord van mensen maar van God.

Want de boodschap heeft een geweldige uitwerking op u, die erin gelooft, want u bent navolgers Gods geworden. Hier zien wij Paulus iets doen, wat heel doorslaggevend is om mensen voor God te winnen, namelijk door hen niet te zien als iemand die je toevallig tegenkomt, maar te investeren in hen als een zoon of dochter

De motivatie waarom Paulus in deze gemeente geïnvesteerd heeft, is om de winst, wat hij in de toekomst aan God kan laten zien. Daar is hij heel duidelijk in.

In Thess 2:19 zegt hij: want voor wie leef ik? Wie geeft mij hoop en blijdschap? Wie zijn mijn troost en beloning?

Hier zien wij dat Paulus zijn winst in de toekomst uit deze gemeente haalt

U die mij grote vreugde zult geven bij de wederkomst van Jezus Christus als wij samen voor Hem staan. Want u bent mijn heerlijkheid en blijdschap.

Hoe kunnen wij in mensen onze winst zien die wij aan God kunnen tonen.

Door net als Paulus de mensen niet te zullen zien als voorbijgangers die wij tegenkomen maar als je zoon. Ik zag op de t.v dat een jongen aangenomen werd door een pleegvader. Deze pleegvader investeerde zoveel in deze jongen, dat deze jongen op een dag zijn pleegvader vroeg: mag ik u pa noemen. Als je in iemand investerend als zoon dan win je hem ook als zoon. In investeren hoort ook vermanen bij, want vermanen doe je bij iemand van wie je houdt. Een groepje jongens haalden kattenkwaad uit in het bos.

De boswachter ging naar hun toe en zij renden allemaal weg. Hij kon nog net een jongen pakken en gaf hem een pakslaag. De omstanders vonden dat niet eerlijk, want die jongen is niet de enige die dat deed. En deze boswachter zei: maar deze jongen is wel mijn zoon. De andere jongens daar doet hij geen moeite voor.

Iemand vermanen als je zoon is investeren in winst.

Als slot Filemon 1:10 het verhaal vertelt ons dat als de slaaf Onesimus wegloupt van zijn baas, dat hij in Rome bij Paulus terecht komt, die op dat moment thuis gevangen zit. Nadat hij een tijdje bij Paulus verbleef en van Paulus het evangelie hoorde en tot geloof kwam, lezen wij dat Paulus tegen de baas van deze slaaf zegt: ik heb hem tijdens mijn gevangenschap als zoon voor de Heere gewonnen.

Als Paulus deze slaaf terugstuurt naar zijn baas zegt hij: ik bid u voor mijn zoon die ik in mijn gevangenschap heb geteeld (geïnvesteerd), om hem vriendelijk te behandelen. Vers 12 ik wil dat u weet dat hij mij heel na aan het hart ligt (zoals een vader dat heeft met zijn zoon).

Ik las in de visie een leuk verhaal. Een vader heeft in zijn agenda een datum geprikt waar hij een vergadering zou hebben van bedrijven waarmee hij samen werkte. Niet wetende dat hij op dezelfde datum met zijn kleinzoon afgesproken had om met hem te gaan voetballen. Wie van de twee zou jij moeten afbellen?