

## Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 34/ 2021

### **Mededelingen:**

Op zondag 29 augustus zal Henk Tirion het Woord brengen.

### **De preek van Henk Goldberg, 22 augustus 2021**

#### **Mattheüs 5: 13 t/m 16**

*U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.*

Zout = bederfwerend en smaakmakend. Denk aan de visserij. De vis werd bewaard in zout totdat men weer aan de wal kwam.

Wij mogen zout zijn. Wij mogen zorgen voor groei. Laat je gebruiken door God, zodat je iets toevoegt. Zout bent, een smaakmaker.

Je hoeft dit niet zelf te doen, je hoeft je alleen maar dienstbaar op te stellen en je te laten gebruiken. Ieder op zijn eigen unieke manier.

Op Bonaire is veel zoutwinning. Daar zouden bepaalde stroomkabels krachtiger werken dan zonder zout.

Wij mogen ook licht zijn. Licht verdrijft de duisternis. Maakt ogen en harten open. God zal ons hierin leiden.

#### **Jesaja 55: 10 en 11**

*Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen,zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter,zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat:het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren,maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.*

#### **Kolossenzen 4: 5 en 6**

*Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoord.*

#### **Romeinen 12: 1 en 2 uit de basisbijbel;**

*1 God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om God op*

*die manier te dienen. 2 Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt.*

Opwekking 467 :<https://www.youtube.com/watch?v=OKyOTjR8TVA>

Wij zijn zout en wij zijn licht, waar elk duist're macht voor zwicht;

Gods liefde spoort ons aan om de wereld in te gaan.

Met de boodschap die bevrijdt, delen wij genade uit,

Opdat uw wil geschiedt; openbaar uw koninkrijk met kracht,

O, kom met kracht.