

Mededelingen:

Op zondag 22 augustus zal Henk Goldberg het Woord brengen. Linda van den Worm verzorgt dan de zangdienst.

De preek van Henk Tirion, 15 augustus 2021

Thema: De trouw van God.

Ik was toevallig in een boekwinkel en zag daar een bekende kaart met een bekend gedicht staan. Voetstappen in het zand. Ik droomde dat ik op het strand liep. Ik was daar niet alleen, want ook de Heere liep aan mijn zij. Wij liepen samen het leven door en lieten in het zand een spoor van stappen, twee aan twee. Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop in tijden van geluk en vreugde maar ook van diepe smart en hoop. Maar als ik het spoor goed bekeek, zag ik heel de loopbaan daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar voetstappen staan. Ik zei toen: Heere waarom was u er niet, juist toen ik U nodig had. Juist toen ik zelf geen uitkomst zag, op het zwaarste deel van mijn pad. De Heere keek toen vol liefde mij aan en zei: mijn lief kind, toen je het moeilijk had, toen heb ik jou gedragen. Die paar voetstappen waren niet van jou, maar van Mij. Ook Mozes keek terug op zijn levensloop, op de reis vanuit Egypte, door de woestijn, naar het beloofde land. Ook daar waren situaties, waarbij het volk het niet zag zitten. Wij lezen over dit verslag van die reis in Deutr 1. Dit was dus een terugzien op wat er toen tijdens deze reis gebeurd was. U kent ongetwijfeld deze reisverhalen van het volk van Israël. Vers 21 Ziet de Heere onze God heeft dat land gegeven voor uw aangezicht, Trek op, bezit het erfelijk gelijk de Heere tot u gesproken heeft: vrees niet en ontzet u niet. Vers 30-31 De Heere uw God, die voor uw aangezicht wandelt, Die zal voor u strijden, zoals u Hem in Egypte hebt zien doen en in de woestijn, waar u gezien hebt dat de Heere uw God, u daarin gedragen heeft, als een vader zijn kind draagt, op al de weg die u gewandeld hebt, totdat u kwam aan deze plaats. Als Mozes op zijn levensloop terugkijkt, dan is het volk ondanks grote moeilijkheden, waar zij voor stonden, op de plaats gekomen, die de Heere hun beloofd had. In situaties waarin zij het niet meer zagen zitten, zag Mozes dat God het volk gedragen had. Omdat God hem beloofd had dat Hij met hen zou optrekken. Het einde van het reisverslag van Mozes sluit dan ook positief af, en dat is dat de Here met Zijn volk aan Zijn doel komt. Kaleb had dezelfde dingen gezien en meegemaakt hoe God het volk gedragen had in de woestijn, en daarom vertrouwde hij op het Woord van de Heere dat God met hen zou optrekken. Hij zei: de Heere heeft het ons beloofd. God houdt zijn Woord wat wij ook zullen meemaken aan moeilijkheden in ons leven. God zal, als het ons te zwaar wordt, dragen zoals een vader zijn zoon draagt. Wij gaan nu naar Gen 37 waar wij de levensloop van Jacob en zijn nakomelingen lezen. Ook dit is een terugzien op dat wat er toen gebeurd was.

Als Jozef 17 jaar oud was hoedde hij samen met zijn halfbroers de schapen.

Vers 3 Op een dag gaf Jacob Jozef een prachtige mantel. Zijn broers hadden allang in de gaten dat Jozef de lieveling van Jacob was en daarom haatten zij hem. Vers 5 op een nacht had Jozef een droom, die hij aan zijn broers vertelde, die hem daarom nog meer haatten.

Vers 6 Hoort toch deze droom, die ik gedroomd heb. Wij waren met z'n allen op het land schoven aan het binden. Toen ging mijn schoof opeens rechtop staan en jullie schoven kwamen erom heen staan en bogen diep voor mijn schoof. Vers 9 Jozef kreeg nog een tweede droom, die hij weer aan zijn broers vertelde. De zon en de maan en elf sterren bogen diep voor mij.

Vers 14 Op een dag vroeg Jacob aan Jozef of hij wilde kijken hoe het met zijn broers en schapen ging. Vers 18 Toen zijn broers hem zagen aankomen, besloten zij hem te doden. Kijk daar komt die grote dromer, laten wij hem doden zeiden zij, zo zullen wij zien wat er van zijn dromen terecht komt.

Ik maak een sprong naar vers 27 kijk zei Juda daar komen kooplieden aan, laten wij Jozef aan hen verkopen in plaats van hem te doden. Vers 36 In Egypte aangekomen verkochten de kooplieden Jozef aan Potifar.

En dan lezen wij in Gen 39:2 En de Heere was met Jozef.

Wij kennen het verhaal dat de vrouw van Potifar Jozef beschuldigde van ontucht waardoor Jozef in de gevangenis belande. En ook hier lezen wij in vers 21 dat de Heere met Jozef was. Ik denk dat als je dat allemaal meegemaakt hebt zoals Jozef, dat er weinig van je dromen overblijft. En dat je menigmaal geroepen zult hebben: Heere, waar was U, toen ik het zo moeilijk had.

Maar God herinnerde Jozef eraan dat wat God hem in een droom liet zien.

Als jij het niet meer ziet zitten heb Ik jou gedragen. Ik maak een grote sprong dat toen Jozef onderkoning werd ging hij over het graan. En toen er in Kanaän hongersnood was stuurde Jacob zijn zonen naar Egypte om graan te kopen, niet wetende dat Jozef daar de leiding had. Gen 42:6-9 Jozef herkende zijn broeders, maar zij herkenden Jozef niet. En zijn broers kwamen en bogen voor Jozef. Op dat moment herinnerde Jozef zich de dromen uit zijn jeugd. En was hij ervan overtuigd dat toen hij het moeilijk had, God hem naar deze plaats gedragen heeft. Deze kaart is niet oud maar nog steeds heel actueel. Want je hoort nog steeds hetzelfde verwijt aan het adres van Jezus als gelovigen in moeilijkheden komen. Heer waar bent U nu. Ik heb naar U gebeden maar U antwoordde niet. Velen gaan dan teleurgesteld hun eigen weg op, in de veronderstelling dat Jezus niet meer met hun wandelt, en zo raken de kerken leeg, teleurgesteld omdat zij denken dat Jezus niet meer met hen wandelt. Ervan overtuigd te zijn dat die twee paar voetstappen in het zand van hun zijn en een bewijs is dat Jezus niet meer met hun meeloopt. Hoe ziet ons levensverhaal eruit als wij achter om kijken in tijden van geluk en in tijden van diepe smart. Hoe eindigt ons levensverhaal. Jezus heeft ons geen kalme reis beloofd maar wel, dat Hij met ons optrekt. En als wij maar één paar voetstappen in ons leven zien, weet dan dat het van de Heere is die ons op dat moeilijke moment draagt. Ik wil eindigen met Psalm 23:4 Al ging ik ook in een dal van de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij. Uw stok en Uw staf die vertroosten mij. Hier weet David zich gedragen door de Heer in de schaduw van de dood. Dat deze zekerheid dat de Heere met ons optrekt ons zal bemoedigen.