

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 31/ 2021

Mededelingen:

I.v.m. een paar daagjes weg stuur ik de aantekeningen van de preek van vandaag vooraf aan jullie toe.

De preek van Peter van den Worm, 1 augustus 2021

Is onze gemeente bezig met zich te versieren voor de bruiloft van het Lam.

En bent u bezig met de voorbereidselen van de bruiloft van het Lam.

Ben ik bezig met de voorbereidselen van de bruiloft van het Lam.

God is er in ieder geval mee bezig.

Psalm 61:10-11

Hij heeft ons bekleed met de klederen van het Heil.

Heil betekent oorspronkelijk geluk en zegen, maar het kan ook redding en verlossing betekenen.

De psalmist heeft het hier over de bruid van Christus die wordt klaar gemaakt voor de bruiloft van het Lam.

Het werkt als de natuur. Hier wordt een beeld geschetst die we allemaal kennen begrijpen. Het is onze tuin. We moeten ons inspannen om onze tuin mooi te maken en te houden. De mooie bomen en planten hebben onderhoud nodig en elke plant en boom heeft een bepaalde verzorging nodig. Allereerst moet onkruid

(beeld van de zonde) worden verwijderd. Om een tuin te onderhouden is een bepaalde passie voor nodig.

Als u door de straat loopt kunt u getuigen zijn van de passie van mensen, als het gaat om hun tuin. Sommige tuin zijn overwoekerd met onkruid.

Corry en ik liepen langs ons oude huis in 's-Gravendeel.

Ik had bij het afscheid van een collega een sering op stam gekregen

Die moet je onderhouden, want anders zie je niets meer van de sering. De stam waar de sering is ingeënt zal de sering gaan overwoekeren.

Een ander die niet van tuinieren houdt heeft zijn hele tuin vol tegels zitten.

Wij hebben als kinderen van God een roeping. We zijn namelijk geroepen om kinderen van God te worden. In het bijzonder zijn we geroepen om bruid van

de Here Jezus te worden. Dus onze passie moet onze aanstaande bruiloft zijn.

Alles in hemel en op aard is er op gericht om de bruiloft van het Lam vorm te geven.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

Dus ook wij moeten als gemeente van de Here Jezus versierd worden als bruid van Christus. De psalmist heeft het hier over de mantel van gerechtigheid.

Gods Geest is bezig met de gemeente. Hij is bezig met u en mij.

Maar ook wij moeten wat doen van onze kant. We moeten ons openstellen voor het werk van de Heilige Geest en ons leven voor Hem afzonderen.

We zijn een tempel van de Heilige Geest 1 Korinthe 6:19.

Afzonderen wil zeggen dat u uw lichaam voor het Koninkrijk van God inzet en alle zaken die niet thuis horen in de heilige tempel van God, verwijdert.

Openbaring 1:9-19

De Here Jezus wandelt tussen de verschillende gemeenten (vergaderingen).

Hij heeft de gemeenten veel te zeggen. Hij doet dat door het woord te richten aan de engel van de gemeente. **Johannes zegt dat hij op de dag des Heren was.** De engel van de gemeente moet u zien als de leidende

dienstknachten die God wil gebruiken om de gemeente te vormen.

Alle gemeenten hebben zijn inspiratie en instructies hard nodig.

De woorden die onze lieve Heiland spreekt, spreekt Hij door de Heilige Geest.

En de Heilige Geest is met ons verbonden, omdat Hij in ons is.

De dienstknachten van God leggen hun oor te luister bij God wat Hij de gemeente te zeggen heeft. Dit gebeurt elke zondag. Voorts geeft de engel dit door aan u en mij.

Als we ons richten op Hem dan kunnen we zijn stem horen.

Aan alle gemeente wordt dan ook gezegd: 'Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt'.

U kunt de brieven aan de gemeenten van God lezen in Openbaring 2 en 3.

De strekking van de berichten aan de gemeenten is dat zij zich meer dan zij doen moeten koersen naar het Koninkrijk van God. Als de Here Jezus tot u en mij spreekt wil hij u en mij aankleden met de klederen des Heils.

Hij wil dat wij klaar zijn voor de bruiloft van het Lam.

In de brieven aan de gemeenten gaat het om bekering.

Het moet anders, het moet voller en het moet beter.

Het moet in ieder geval niet op onze manier maar op de manier zoals de Heilige Geest het tegen ons zegt.

Het gaat in de brieven over meer liefde, vertrouwen, reinheid, volharding en waakzaamheid. En we mogen het van God kopen. We zullen dus als gemeente, als bruid van Christus onze versierselen moeten kopen. Daar is handel voor nodig. We weten de weg. We kunnen ons heil van God kopen door te betalen met alles wat wij hebben. Dus inleveren en ruilen voor het Heil van God. Net als de gelijkenis van de koopman in **Mattheüs 13:45-46**. Hoe staat het in onze gemeente met de liefde, vertrouwen, reinheid, volharding en waakzaamheid.

'Wie oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeente zegt'.