

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 30/ 2021

Mededelingen:

Zondag 1 augustus 2021 zal Peter van den Worm het woord brengen en Romeo Dragman de voordienst doen.

Het Woord van Henk Tirion 25 juli 2021

De Herder

Psl 23:1-3 De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.

Hij doet mij rusten in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.

Hij verkwikt mijn ziel en leidt mij in het spoor van gerechtigheid, om Zijns Naam wil.

Deze psalm spreekt ons van een relatie zoals een herder dat met zijn schaap heeft.

Een relatie gebouwd op getrouwheid van de Herder, en de zekerheid van het schaap dat het hem aan niets zal ontbreken.

In Luk 12:22 lezen wij ook over deze Herder.

Hier zegt Jezus tegen Zijn discipelen: daarom zeg Ik u: maak je geen zorgen voor uw leven, wat u eten zult, nog voor het lichaam, waarmede u kleden zult.

Hier horen wij duidelijk de stem van de herder.

In Lev 20:24 lezen wij ook over deze Herder die tegen Israël zegt: Ik ben uw God.

(Ik ben uw Herder) en Ik zal u brengen in een land vloeiende van melk en honing.

Zoals de stem van de herder het schaap vertrouwen geeft, zo moet ook Zijn stem ons vertrouwen geven in dit leven.

David zegt in Psl 23:4 al ging ik ook in een dal van de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want, (nu komt het) U bent met mij.

De aanwezigheid van Gods almacht geeft David troost, in het dal van de schaduw.

Hij wist ook dat de stok en de staf die de herder bij zich heeft in staat is om de wilde dieren die het op de schapen gemunt hebben, van hen af te houden.

De boze bespeelt onze gedachten door ons te laten denken dat een schaduw een voorbode is van wat ons te wachten staat.

Een mooi voorbeeld wat schaduwen voor invloed hebben in ons leven en wat

schaduwen in werkelijkheid zijn, lezen wij in Num 13:1 De Heere zei tot Mozes:

zendt verspieders naar het land Kanaän, het land wat Ik aan Israël ga geven

Vers 17 En Mozes stuurde twaalf verspieders weg met een opdracht: kijk hoe het land eruitziet en wat voor mensen daar leven. Of het er veel of weinig zijn en of ze sterk of zwak zijn. Of het land vruchtbaar is of niet. En dan gaan ze op weg met frisse moed.

En dan lezen wij in vers 25 dat als zij na 40 dagen terug keerden dat zij zeiden dat het inderdaad een prachtig land was, een land vloeiende van melk en honing,

maar??? En dan verschijnt in hun leven opeens een schaduw van vrees.

Want tien van de twaalf verspieders zeiden: behalve dat het een sterk volk is, hebben wij ook reuzen gezien. Met ons vergeleken zijn wij in hun ogen als

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

sprinkhanen.

Het negatieve verslag van de tien verspieters zorgde ervoor dat er een schaduw van vrees over het volk kwam, dat zij als sprinkhanen vernietigd zouden worden. Prachtige belofte van God aan Mozes maar wat de schaduw hen liet zien voorspelde niet veel goeds. En het gevolg is dat zij niet in konden gaan in het beloofde land.

In Num 14:6-8 lezen wij dat Jozua en Kaleb, de twee andere verspieters, tot het volk zeiden: het land dat voor ons ligt, is een prachtig land en de Here heeft het goed gevonden. Daarom zal Hij ons veilig dat land binnen brengen en het ons geven.

Waarom wij niet bevreesd hoeven te zijn voor schaduwen in ons leven, wordt duidelijk als wij Jozua 2:1 en verder lezen. 40 jaar later, stuurt Jozua twee spionnen naar Kanaän, om het land alsnog te bespieden.

En dan lezen wij in Jozua 2:9-11 dat Rachab tegen de twee verspieters zei: Ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft.

Hier wordt de schaduw openbaar gemaakt waar zij zo bevreesd voor waren.

Het ganse land leeft in grote angst voor u.

Allen die hier wonen zijn verlamd door angst en zijn radeloos.

Wij hebben namelijk gehoord hoe de Heere voor u een pad door de Schelf-zee maakte na uw vertrek uit Egypte. (dat is 40 jaar geleden)

En hoe het hele leger van de Farao verdronk in de Schelf-zee.

Geen wonder dat wij bang zijn. Niemand heeft nu nog de moed om te vechten, als hij dat allemaal heeft gehoord.

Want de Heere uw God, regeert als God boven in de hemel en beneden op de aarde. Hij heeft de macht in de hemel en op de aarde.

Hier zien wij de schaduw geopenbaard waar de Israëlieten in de tijd van Mozes zo bang voor waren. Daar waar zij bevreesd voor waren bleek in werkelijkheid een vijand te zijn die verlamd was van vrees.

Laten wij niet bevreesd zijn als schaduwen in ons leven komen.

Schaduwen over ons gezin of ons werk of onze gezondheid.

Zij hebben niet het laatste woord. Zij hebben geen macht om ons te naderen.

Want ze sidderen voor Degene Die met ons is.

Als slot sluit David Psl 23 af met vers 5 en 6; U nodigt mij aan tafel uit, voor het oog van de vijand. U zalf mijn hoofd met olie.

De vijand kijkt toe en kan niets tegen onze relatie met de Heere doen.