

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 28/ 2021

Mededelingen:

Zondag 18 juli 2021 zal Arie Kok het woord brengen.

Het Woord van Peter van den Worm van 11 juli 2021.

De blinde(n) in Jericho.

Markus 10:46-52 Bartimeüs. **Mattheüs 20:29-34** (twee blinden (anoniem); de Here Jezus was met ontferming bewogen) **Lucas 18:35-43** (de blinde (anoniem)en al het volk gaf God de eer). **Lucas 10:25-37** (De barmhartige Samaritaan was met innerlijke ontferming bewogen, toen hij de gewonde man zag aan de weg tussen Jericho en Jeruzalem)

Wat een bijzondere dag was het voor de twee blinden die bij de poort van Jericho zaten om te bedelen. Jezus was op weg naar Jeruzalem en liep met zijn gevolg uit Jericho. Toen de twee blinden hoorden dat het de Here Jezus was die langs zo komen, begonnen zij Hem te roepen. De mensen die om de Here Jezus heen liepen vonden dat maar lastig. Het was voor hun wat gênant. Wat had de aanstaande koning van Israël te doen met bedelaars? Ze maanden de bedelaars ook om hun mond te houden. Maar wat wil je, de blinden hadden de Here Jezus hard nodig. Hun overtuiging was dat de Here Jezus hun kon genezen van hun blindheid. Maar de omstanders hadden kennelijk alleen oog voor hun relatie met de Here Jezus. Ze hadden misschien gedacht dat zij niet verantwoordelijk waren voor de blinden en dat zij er niet veel aan konden doen. De blinden hielden ze liever zo ver mogelijk van 'hun bed'.

In Markus krijgt één van de blinden een naam. Bartimeüs (zoon van het geachte). Voor de omstanders waren deze blinden maar lastige mensen die ze liever niet met de Here Jezus in contact wilde brengen. Net als bepaalde mensen in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan wilden ze met een grote boog om hen gaan. Maar we lezen in Mattheüs dat de Here Jezus met innerlijke ontferming bewogen is over hen. Met andere woorden het ging Hem aan het hart. Net als de barmhartige Samaritaan de gewonde man verzorgde en voor heling zorgde van de wonden die waren opgelopen, was de Here Jezus daar om de blinden te genezen. De blinden zijn onze naasten.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

Hij is er voor uw heil. U mag altijd bij Hem komen en bidden om genezing of een ander wonder die u nodig heeft in uw leven. U bent niet lastig of 'te veel' voor de Here Jezus. Hij houdt van u, net als van Bartimeüs (geachte).

We moeten ons soms ook wat minder aantrekken van onze omgeving, die vindt dat je je problemen maar zelf moet oplossen en of moet leren leven met je situatie waarin je gekomen bent. Je moet de Here Jezus daarmee niet lastig vallen. Zelfs de Leviet en de Priester lieten de gewonde man aan de kant van de weg liggen. Ook de volgelingen van de Here Jezus wilden liever de blinden aan de poort van Jericho negeren. Maar we lezen iets bijzonder in beide situaties. Zowel de barhartige Samaritaan als de Here Jezus zijn met innerlijke ontferming bewogen over de nood die ze tegenkomen.

Hij wil zich ontfermen over u. Hij wil zich bezighouden met uw nood, Hij wil u van harte helpen omdat Hij van u houdt. Wij zijn geen hoopje ellende, maar zijn 'geachten' voor God. Hij heeft de hoogste prijs voor ons betaald op Golgotha. Hij gaf daar zich zelf opdat wij genezen zouden worden.

Genezen van de overval van de boze toen hij alles wat de mens bezat roofde en hem een slaaf maakte van de zonde.

Uw nood is voor God nooit te veel werk of te lastig. In **1 Petrus 5:7** staat *werp al uw zorgen (bekommernis) op Hem, want Hij zorgt voor u.*

God wil zijn grootheid, goedheid, genade en liefde aan u en uw omgeving bekend maken opdat Hij door u en uw omgeving gekend zal worden. We lezen in Lucas dat zowel de blinden als de omstanders na de genezing God de eer gaven. God wil zich bewijzen, dat Hij een God van liefde is en dat Zijn beloften 'ja en amen' zijn. We zullen dan dankbare kinderen van Hem worden.

De blinden waren bedelaars bij de poort van Jericho. Jericho staat voor het beeld van de wereld. Ze waren gekluisterd aan de stad. De Here Jezus was op weg naar Jeruzalem. En na hun genezing konden ze Hem volgen. Wij zijn soms ook zo gekluisterd aan deze wereld omdat wij blind zijn voor wat God voor ons of voor onze medemens heeft weggelegd. Eigenlijk moeten we door Jericho naar Jeruzalem reizen. Met ander woorden: de wereld daar moeten we wel door heen, maar we zijn op weg naar het Koninkrijk van God (Jeruzalem). We zitten niet meer vast aan de wereldse geneugten en begeerten, maar hebben onze ogen gericht op het hemelse Jeruzalem. We lezen ook dat de volgelingen van de Here Jezus aan de blinden vertelden dat de Here Jezus in aantocht was. Ook wij mogen in onze omgeving vertellen dat de beloften uit Gods Woord er zijn voor een ieder die gelooft in het volbrachte werk van de Here Jezus op Golgotha.