

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 25/ 2021

Mededelingen:

Zondag 27 juni 2021 zal Broeder Delhaye het Woord brengen.

Voorbede gevraagd voor:

We hebben voorbede gedaan voor:

Marijcke de Jong die nader onderzocht wordt in het ziekenhuis, voor haar longen.

Monica Albersen die last heeft van gordelroos in haar gezicht

Helen Pawirodjojo die geblesseerd is aan haar hand.

Piet Zagers die last heeft van zijn rug

Hans en Linda voor hun gezondheid

Zr. Victorien in het algemeen vanwege haar ouderdom.

Gedenk onze broeders en zusters ook in uw gebed.

Het Woord van Peter van den Worm.

Mattheüs 4:1-4

Deuteronomium 8:1-3

Jeremia 11: 20a

Hoe is het gesteld met onze relatie met God de Vader.

Hij heeft Zich zelf (Zijn Heilige Geest) aan ons gegeven om ons te leiden elke dag. Als je hiervan doordrongen bent dan is communicatie met de Geest van God van groot belang om het doel in je leven te bereiken.

Ik weet niet wat uw doel is. Ik weet wel wat Gods doel is; **Johannes 1:12-13**.

Hij heeft voor ons de weg gebaad om uit Hem geboren te doen zijn, met Zijn DNA en uit God te leven.

Het is een ontwikkeling, een geestelijke groei dat ons van harte bezig houdt.

Elke dag als je opstaat mag je uitzien naar de nieuwe gunstbewijzen van God de Vader (lees **Klaagliederen 3:22-23**).

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

Leven we naar het Woord van God.

Dan bedoel ik niet of u zich houdt aan de geboden van God net als de rijke jongeman van Markus 10:17-23. Hij leefde naar de geboden van God maar hield de regie van zijn leven in eigen hand.

Je zou zo naar Gods Woord kunnen leven zonder contact het God te hebben. Gods Woord is dan een handleiding voor het leven zoals er zo veel levenstheorieën zijn die mensen nastreven.

Wat ik wel bedoel is dat we dagelijks leven zoals de Here Jezus dat deed. We hebben niet voor niets het leven van de Here Jezus ontvangen als een erfenis, toen Hij stierf op Golgotha. We dragen niet voor niets Zijn Naam. Dus niet meer op onze eigen manier met eigen regie, maar geleid door de Geest van God, zoals de Here Jezus dat deed. God heeft dan de regie over ons leven.

Dat is niet makkelijk. Je moet dan wel vertrouwen kunnen op God die, alles op Zijn manier doet. Het is ook een groeiproces net zoals bij het volk van Israël. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen die elke dag tot ons spreekt en aan ons werkt om de liefdevolle en trouwe Vader God te leren kennen en uit Zijn Woord te leven.

Hij heeft ons macht gegeven om kinderen van God te worden, het is een leerproces waarvan we doordrongen moeten zijn.

Als de Here Jezus zelf de regie had in Zijn leven dan had Hij misschien gedaan wat de duivel Hem had geadviseerd. Als je honger hebt en veertig dagen niet hebt gegeten en je hebt de gelegenheid en de macht om van stenen brood te maken, dan ligt de oplossing voor de hand. Dan heb je God de Vader toch niet nodig. Zo denken wij vaak.

Maar we mogen van de Here Jezus deze bijzondere les leren.

Wij willen alleen leven uit Gods Woord en door het initiatief van Gods Geest. Wij willen zo dicht bij Vader God zijn, net zo als de Here Jezus dicht bij Zijn Vader wilde zijn. Lees ook **Mattheüs 6:28-30**.

Natuurlijk kan u zelf zorgen voor uw kleding ! Of niet soms.

Natuurlijk kan u zelf zorgen voor uw maaltijden ! Ja toch.

Maar er zit een adder onder het gras.

Onze 1^e prioriteit in ons leven is het Koninkrijk van God te vinden en Zijn gerechtigheid. Dat houdt in dat u het Koningschap van de Here Jezus in uw leven moet gaan ervaren. Daar moet onze focus op gericht zijn.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl