

## Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 21/ 2021

### Mededelingen.

Zondag 30 mei zal Arjen Lock het Woord brengen.

### De preek van 23 mei in een notendop.

Door Peter van den Worm.

Lezen : **Psalm 18:31-37**  
**Leviticus 23:15-18**

### *Gods weg is volmaakt.*

Wat een statement staat hier geschreven.

De manier waarop God tot Zijn doel komt in ons leven is perfect, kan niet beter. Aan de ene kant is dat een fijn vooruitzicht, aan de andere kant is het iets wat ons stress kan geven. Want we weten niet wat ons overkomen zal.

Het volgende statement is ook al zo bijzonder.

### *Het woord van de Here is gelouterd.*

Het woord van de Here dat ons leven moet zijn, lees Johannes 1, is vrij van alle smet en ongerechtigheid. Whooo, wat een hoge lat voor ons als volgelingen van de Here Jezus ( Het Woord van God).

Gelukkig bieden de volgende zinnen enige vertroosting.

*Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.*

*Het is God Die mij met kracht omgordt*

*Hij maakt mijn voeten als die van hinden*

*Hij doet mij op mijn hoogten staan*

*Hij oefent mijn handen voor de strijd en leert mijn armen een bronzen boog spannen.*

Stichting Bethel Tempel Rotterdam  
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk )  
uur.

Website: [www.betheltemple.nl](http://www.betheltemple.nl)  
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur  
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid  
E-mailadres: [contact@betheltempelrotterdam.nl](mailto:contact@betheltempelrotterdam.nl)

God heeft ons ook een beschutting gegeven waarin we genezen (36).

Gods rechter hand ondersteunt ons.

God heeft ons zachtmoedigheid geleerd.

God geeft ons ruimte om te leren

Het fundament van mijn leven staat daardoor vast.

Wat een bijzonder woord hebben we mogen lezen.

Het is vandaag Pinksteren. Daar hoort wel een bijzonder woord van God bij. Het is Gods feestdag. Vandaag is het dat God zijn welbehagen kan tonen in ons leven. Pinksteren is een persoonlijk feest.

Laten we eerst onderzoek in het Woord van God wat God heeft bedoeld met het Pinksterfeest en laten we dan terugkeren naar Psalm 18.

God heeft in Leviticus meerdere feestdagen door wetgeving bepaald.

Dit geeft aan dat het voor God de Vader belangrijke dagen en mijlpalen zijn. Het is een Bijbelstudie op zich als je wil begrijpen welke feestdagen God heeft geboden en wat voor betekenis ze hebben in het Koninkrijk van God.

Eén van de feestdagen is de 50<sup>e</sup> dag na Pasen. De naam Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord 'pentekostè', wat naar het Nederlands met 'vijftig' wordt vertaald. In Leviticus 23 lezen we op welke manier deze 50<sup>e</sup> dag wordt gevierd

Vijftig dagen na de opstanding van de Here Jezus (Pasen) komt er een vervolgfest. Bij Pasen moest de eerste schoof worden bewogen ( getoond) voor God, nu 2 broden. De broden kwamen uit het volk (uit het woongebied van het volk). In de broden was ook zuurdeeg verwerkt, dat was bijzonder.

Op de achtergrond werden 7 jonge lammeren zonder enig gebrek, het jong van een rund en 2 rammen geofferd.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam  
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk )  
uur.

Website: [www.betheltemple.nl](http://www.betheltemple.nl)  
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur  
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid  
E-mailadres: [contact@betheltempelrotterdam.nl](mailto:contact@betheltempelrotterdam.nl)

Het is dus een 'toonfeest'. We tonen God ons leven met Pinksteren. Het is uw en mijn leven, dat door zuurdesem wordt omgeven maar dat één geworden is met het hemelse graan ( het leven de Here Jezus).

Nu zult u zeggen, dat het een karig feest is geworden dit jaar. Zoveel kunt u God niet tonen.

Misschien beurt het u wat op als u het ziet als een 'start'. Het gaat bij Pinksteren om de eerstelingen, uw begin.

Het bijzondere van dit alles is dat het een feest voor God is. Op de achtergrond van het tonen van ons leven aan God, staat het verbluffend contrast: 'het volmaakte offer van de Here Jezus, dat ons helemaal vrij heeft gekocht van al onze gerechtigheid, tekortkomingen en ons vrijmoedig voor God de Vader doet staan'. Een contrast kan veel verbloemen en u in een heel ander perspectief plaatsen. Vraagt dat maar aan fotografen en filmmakers.

**Het oude leven is er voor God niet meer.**

Als we terug gaan naar Psalm 18 dan mogen we wat opgelucht zijn. Het gaat er bij God niet om wat wij kunnen doen om naar God Woord te leven. Het gaat er om wat wat voor leven wij willen leven. Alles wat we nog niet kunnen is een kwestie van tijd, als we het maar willen. Als we er maar naar uitzien. Als we maar in het geloof God kunnen danken voor Zijn hulp en Zijn kracht en Zijn genade. God heeft u in een beschermde omgeving geplaatst waar u met de hulp van de Heilige Geest dat volmaakte leven mag leren leven. En al kan u het nu nog niet. U heeft ook nog de hulp van de Heilige Geest in het eeuwig leven; lees Johannes 4:14.

Wij mogen op het Pinksterfeest, net als de discipelen toen, het leven van de Here Jezus laten zien. Niet alleen aan God, maar ook aan elkaar en aan de boze machten in de lucht. Als is het maar een start, het is voor God een feest dat Hem welgevallig doet zijn.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam  
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk )  
uur.

Website: [www.betheltemple.nl](http://www.betheltemple.nl)  
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur  
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid  
E-mailadres: [contact@betheltempelrotterdam.nl](mailto:contact@betheltempelrotterdam.nl)