

## Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 17/ 2021

### **Mededelingen.**

Zondag 2 mei zal Linda de zangdienst leiden en zal Ko de Jong het Woord brengen.

### **Vorbeden:**

Het welzijn van het volk Israël.

Het vormen van een Nederlandse regering.

### **De preek van 25 april in een notendop.**

Door Henk Goldberg

**THEMA: LOOF DE HEERE , ROEP ZIJN NAAM AAN.**

Bijbelteksten:

#### **1 kronieken 16: 7-13**

Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken  
Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem, spreek aandachtig van al Zijn wonderen. *Beroem u in Zijn heilige Naam*, laat het hart van wie de HEERE zoeken, zich verblijden. Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend. Denk aan Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft, aan Zijn tekenen en de oordelen van Zijn mond, nakomelingen van Israël, Zijn dienaar, kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen.

#### **1 kronieken 16: 28 -29**

Geef de HEERE, geslachten van de volken, geef de HEERE eer en macht  
*Geef de HEERE de eer van Zijn Naam*, breng offers en kom voor Zijn aangezicht. Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom;

Stichting Bethel Tempel Rotterdam  
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk )  
uur.

Website: [www.betheltemple.nl](http://www.betheltemple.nl)  
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur  
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid  
E-mailadres: [contact@betheltempelrotterdam.nl](mailto:contact@betheltempelrotterdam.nl)

### **Johannes 17:11**

En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, *bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.*

### **Psalm 72: 17-19**

*Zijn Naam zal voor eeuwig blijven; zolang de zon er is, wordt Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant. Zij zullen in Hem gezegend worden; alle heidenvolken zullen Hem gelukkig prijzen. Geloofd zij de HEERE God, de God van Israël; Hij doet wonderen, Hij alleen. Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam;*

God hoort je altijd als je Zijn naam aanroept. In alle omstandigheden.  
Hij is als een toren, een veilige schuilplaats. Hij kent jou bij naam.  
Hij ging voor ons de weg naar het kruis. Door genade zijn we vrijgekocht.  
We zijn Zijn kind, een koningskind. Hij heeft je leven in Zijn hand.  
Je naam staat in Zijn handpalm gegraveerd.  
Je bent kostbaar in Zijn ogen. Zijn naam is verheven boven hemel en aard.  
Hij blijft dezelfde, altijd.  
Eer Hem. Ere wie ere toekomt. Onze Heer.