

## Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 16/ 2021

**Geen mededelingen.**

### **Voorbeden:**

Het welzijn van het volk Israël.

Het vormen van een Nederlandse regering.

### **De preek van 18 april in een notendop.**

Door Barry van Ortel.

### **Hebreeën 11: 13-20**

Vervolg op eerdere preken over Abraham.

Abraham wordt geroepen en gaat richting Kanaän. In Haran stierf zijn vader Terach. God zei tegen Abraham: 'Verlaat uws vaders huis en ga naar het land dat ik u wijzen zal. Abraham gaat verder. Hij neemt afscheid van alle gewoontes. Hij moet leren los te laten en God te volgen. Het onbekende tegemoet. Hij moet God leren vertrouwen!

Laat ( eerst)de wereld los, dat geldt ook voor ons. Maak geen afgoden van bezittingen ( mobieltjes) en maatschappelijke status. Hang niet volledig aan de wereld.

Abraham moest leren om God te dienen op Gods manier. Hij moest de weg van God volgen.

Bij de zondeval maakten Adam en Eva kleding van vijgenbladeren om de zonde schaamte te bedekken. Maar God had een hele andere manier om de zonde te bedekken. Hij maakte kleding van dierenvellen waardoor er onschuldig bloed vloeide, dit als een heenwijzing naar het offer van de Here Jezus.

Abraham kwam als eerste in Sichem. Sichem is de scheiding tussen zegen en vloek. Een beeld van Golgotha. God wil dat wij als eerste onze wereldse gewoontes afleggen en kiezen voor een leven met God.

Joh 3: 16 vat de hele boodschap samen.

God houdt vast aan Zijn belofte, Zijn woord.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam  
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk )  
uur.

Website: [www.betheltemple.nl](http://www.betheltemple.nl)  
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur  
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid  
E-mailadres: [contact@betheltempelrotterdam.nl](mailto:contact@betheltempelrotterdam.nl)