

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 15/ 2021

Voorbede gevraagd voor broeder Doebar die een longontsteking heeft.

De preek van 11 april 2021 in een notendop.

Preek door Peter van den Worm

Johannes 8:36 en Johannes 8:31-32.

Het is een week na Pasen, dagen waarin we de opstanding van de Here Jezus hebben herdacht en gevierd. Het is een persoonlijk festijn geweest omdat wij als kinderen van God met de Here Jezus in Christus mede zijn opgewekt (**Romeinen 6:5**).

We hebben in Christus een nieuwe schepping ontvangen, een nieuwe naam, een nieuwe toekomst. We mogen vrij en vrijmoedig zijn als we contact zoeken door het gebed met God de Vader.

We lezen in **Johannes 8:36** dat de Here Jezus ons vrijgemaakt heeft.

Hij is gestorven voor onze zonden en heeft ons nieuw leven gegeven in Christus.

Dit nieuwe leven geniet de volle vrijheid. De Here Jezus heeft ons werkelijk vrij gemaakt. De vrijmaking is echter een proces. Dit lezen we in de verzen 31 en 32.

Het vrijmakingproces vindt plaats door Gods Woord. Als wij elke dag het Woord van God lezen en daarna leven, zullen we de waarheid (Gods wil) kennen. En door het geloof in het Woord van God zullen wij worden vrijgemaakt.

In **2 Korinthe 3:16-17** staat het vrijmakingproces nader beschreven.

Als de Geest van God in je leven is en je mag leiden dan wordt je waarlijk vrij. Er staat geschreven dat wanneer je elke dag in de spiegel (het Woord van God dat het leven van de Here Jezus ons voorspiegelt) van God kijkt, en de heerlijkheid van God daar in ziet (leest), dan worden we door de Geest verandert, als in een groeiproces (van heerlijkheid tot heerlijkheid).

We ontvangen de vrijheid van Christus. De Here Jezus zegt hiervan dat dit de werkelijke vrijheid is. In deze volle vrijheid wil de Here Jezus alleen maar de wil doen van de Vader, uit pure liefde. Net als in een huwelijk de man en de vrouw vrijwillig zich aan elkaar binden door liefde.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltempel.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

Kennelijk is er ook een andere vrijheid.

In het paradijs stonden 2 kenmerkende bomen in het midden van het Paradijs met kenmerkende vruchten.

De boom des levens, die staat voor het leven zoals de Here Jezus ons wilt geven en de boom van de kennis van goed en kwaad.

Het gaat om het eten van de vruchten van deze bomen. Dus waarmee voed je jezelf en wat werken de vruchten uit in je leven.

Als je van de boom des levens eet, leef naar de wil van God.

Als je van de boom van de kennis van goed en kwaad eet, leef je in ongehoorzaamheid aan God.

Als je denkt dat je vrij kunt zijn, wanneer je van de vrucht van de kennis van goed en kwaad eet, ken je de waarheid niet.

Wanneer je eet van deze vrucht, kies je voor een leven zonder het Woord van God (de Here Jezus) en een leven buiten God. Deze zogenaamde vrijheid leidt tot de dood. Deze vrucht maakt jou een slaaf van de zonde.

De boom des levens is bedoeld voor de mensen.

We lezen dat ook in **Johannes 1:4**.

Omdat God de schepper is van hemel en aarde geldt Zijn wil en Woord.

Dus je mag van alle vruchten (beloften) van God genieten als je maar blijft eten van de boom des levens en afblijft van de boom van de kennis van goed en kwaad.

Ook wij moeten elke dag kiezen hoe wij leven.

We lezen in **Galaten 5:13** dat wij tot vrijheid zijn geroepen, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het oude leven, maar om elkaar te dienen in de liefde. Want de opdracht van God is 'dat u uw naaste zult liefhebben als uzelf'

(**vers 14**).

In **vers 16** zegt Paulus dat wanneer we wandelen door de Geest (eten van de boom des levens), wij de begeerte van het oude leven zeker niet zullen willen doen.

De Here Jezus heeft ons vrij gekocht met zijn eigen bloed. Hij heeft de schuld betaald die het gevolg was van onze ongehoorzaamheid aan God.

Laten wij de waarheid van God kennen en leven in Zijn vrijheid.

Amen.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl