

## Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 14/ 2021

**Voorbede gevraagd voor broeder Doebar die een longontsteking heeft.**

### **De preek van 4 april 2021 in een notendop.**

Preek door Henk Tirion.

De Joden gedenken met Pascha, de uittocht uit Egypte.

In **Ex 7** lezen wij dat Mozes door God naar de Farao gestuurd werd om hem te zeggen dat de Israëlieten vrijgelaten moesten worden. Maar daar wilde deze Farao niets van weten en hij liet de Israëlieten nog harder werken. **Vanaf Vers 14** komen er **negen** plagen over Egypte om Farao te dwingen de Israëlieten vrij te laten gaan.

En als hij hen nog steeds niet wil laten gaan, kwam God met de **tiende** plaag.

**Ex. 11: 4** Mozes bracht aan Farao de volgende boodschap: dit zegt de Heere tegen u. Om middernacht zal Ik uitgaan door het midden van Egypte, en alle eerstgeborenen in Egypte zullen sterven en alle eerstgeborenen van het vee.

**Ex 12** Maar **voordat** Mozes naar de Farao ging, moest hij door de Heere tegen de Israëlieten zeggen: voortaan zal deze maand de eerste maand van het Israëlitisch jaar zijn. **Hun kalender moesten zij veranderen.**

Vertel alle Israëlieten dat op de tiende dag van deze maand elk gezin een lam moet nemen. Eén lam voor elk huis. Als het een klein gezin is, kan het met een ander klein gezin samen een lam nemen. Op de dag van de veertiende dag van de maand moeten alle Israëlieten hun lammeren slachten. Het bloed van de dieren moeten zij strijken aan de posten van de voordeur van het huis waar zij eten. Die nacht moet iedereen geroosterd vlees eten, met ongezuurd brood en bittere kruiden. Al het vlees moet dezelfde nacht worden opgegeten. Als er toch iets overblijft, moet dat de volgende morgen worden verbrand. Het moet een **haastige** maaltijd zijn.

Iedereen moet klaar staan om op reis te gaan. De schoenen aan en de staf in de hand. De Heere gaat deze nacht door Egypte om haar bewoners te straffen.

Als Hij echter het bloed aan de deurposten ziet, zal Hij dat huis voorbijgaan en de verderver niet toestaan om naar binnen te gaan om de eerstgeborene te doden.

Mozes **moest** ook aan de Israëlieten zeggen: Als u bent **aangekomen** in dat land dat de Here ons gaat geven, moet u dit **elk jaar** herdenken. En als uw kinderen dan vragen, waarom doet u dat? Dan moet u antwoorden: het is een Paasoffer voor de Heere, Die in Egypte onze huizen voorbijging, toen Hij de Egyptenaren strafte.

Net zoals wij elk jaar onze verjaardag niet vergeten, zo moeten zij Pascha elk jaar gedenken als een **feest**, maar niet voor **hen**, maar een feest voor **de Here**.

Bij het **Pascha** moet **God** alle lof en eer krijgen, want Hij heeft hen uit Egypte bevrijd.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam  
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk )  
uur.

Website: [www.betheltemple.nl](http://www.betheltemple.nl)  
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur  
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid  
E-mailadres: [contact@betheltempelrotterdam.nl](mailto:contact@betheltempelrotterdam.nl)

**Joh 1:29** Vele eeuwen later toen Johannes in de Jordaan doopte, zag hij de volgende morgen Jezus tot hem komende.

En hij zei tegen zijn volgelingen: zie het Lam Gods, die de zonden van de wereld weg neemt.

In de tijd van de uittocht uit Egypte moesten de Israëlieten zelf een lam slachten en zijn bloed op de deurposten van hun huis smeren, zodat zij gespaard zouden zijn voor het oordeel.

In **Hebr 10** lezen wij dat de joodse wet maar een **versluierd** beeld gaf van de geweldige dingen die Christus voor ons zou doen.

**Hebr 10:5-10** Daarom komende in de wereld, zegt Jezus: slachtoffers en offerande hebt Gij niet gewild. Daarom hebt U Mij dit lichaam gegeven om het als een **offer** op Uw altaar te leggen. Toen zei Ik: hier ben Ik om Uw wil te doen, om Mijn leven neer te leggen, zoals het in boeken staat. Hij vervangt het **oude** verbond door een **nieuw** en beter verbond. Door te doen wat God van Hem vroeg en eens en voor altijd voor ons te sterven, heeft Christus onze zonden vergeven en gereinigd. **Wij hoeven zelf niet meer naar een lam te zoeken, want God heeft Zelf voor een Lam gezorgd.** God heeft Zelf voor een Lam gezorgd, met hetzelfde doel, om **geslacht** te worden en Zijn **bloed** te laten vloeien tot **vergeving** van **onze** zonden, zodat ook wij niet zullen sterven, maar eeuwig leven zullen ontvangen.

**Pasen** heeft de **schaduw** van het Pascha naar de **werkelijkheid** gebracht.

Ik denk dat er geen groter offerfeest te vieren is, dan God hiervoor dagelijks te danken dat Hij dat voor ons heeft willen doen.

#### **Onze herinnering over onze bevrijding uit de wereld**

Als wij aan ons Paasontbijt zitten met onze **kinderen** en zij ons vragen wat Pasen betekent, dan mogen wij hen het verhaal vertellen van onze **persoonlijke** uittocht uit de **wereld** door het geloof in het **offer** van Jezus Christus.

En als **mensen** ons vragen wat Pasen betekent, dan mogen wij hen het verhaal vertellen van onze **persoonlijke uittocht** uit de wereld door het geloof in Jezus Christus. De beleving van Pasen moet onze **persoonlijke** bevrijding zijn uit de wereld. Pas als je dat ervaren hebt, van de bevrijding door Jezus Christus, dan heb je de ander pas **echt** iets te vertellen. Als wij onze kinderen en de mensen alleen maar het **verhaal** vertellen van de **uittocht** van de Israëlieten zullen zij daar **niet** van onder de indruk komen.

Elk jaar vieren de Israëlieten Pascha en gedenken de uittocht uit Egypte.

Wij vieren **elke dag** onze **bevrijding** uit de wereld door in het offer van het Lam van God te geloven. Weet u het bloed dat in ons leven gezien moet worden is een **getuigenis** naar de wereld toe. Het lam Gods dat geslacht is, is zo ontzaglijk groot dat we het niet voor ons zelf kunnen houden. Het Lam van God moeten wij niet alleen voor ons zelf houden, maar uitdelen aan anderen die geen lam hebben.

Anderen zouden daarmee geholpen kunnen worden. Laten wij niets van het Lam over houden maar delen met anderen. En weet u wat ook fijn is, dat als wij bij elkaar zijn, dan kunnen wij **ons** verhaal met **elkaar** delen hoe het Lam van God ons uit deze wereld bevrijd heeft en ons eeuwig leven gegeven heeft.