

Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 13/ 2021

De preek van 28 maart 2021 in een notendop.

Preek door Peter van den Worm.

De Here is koning.

Het is vandaag palmzondag. We gedenken deze dag dat Jezus als koning werd binnengehaald in Jeruzalem. Er werd met palmtakken gezwaaid als een eerbetoon. Toen was het nog te vroeg, want Hij moest nog voor u en mij lijden en sterven aan het kruis op Golgotha. Maar nu is Hij onze koning, onze overheid in wie wij vertrouwen mogen hebben.

Als je de kranten van deze dagen er op na slaat dan is het vertrouwen in de overheid laag. Als inwoner van Nederland zou je toch moeten kunnen vertrouwen op de machtige overheid die in zou moeten staan voor de zwakken en de armen.

Hoeveel te meer zou onze Hemelse overheid moeten zorgen voor alle inwoners van het Koninkrijk van God. In de bijbel geeft God zijn beloften aan ons, dat Hij ons niet zal begeven of ons zal verlaten. Hij zal met ons zijn. In Deuteronomium 31:6 zegt God dat we sterk en moedig moeten zijn en niet bevreesd of verschrikt, want de Here gaat met ons mee en Hij zal ons niet loslaten en ons niet verlaten.

De Here Jezus is onze Koning (Mattheüs 21: 5). Alle macht in hemel en op aarde is in Zijn hand (Mattheüs 28:18). In Mattheüs 6, vanaf vers 19 lezen we over de geaardheid van de mens. We zijn snel verschrikt en bezorgd. Maar we moeten als kinderen van God onze aandacht leren vestigen op onze Hemelse Koning.

Laten we eens kijken naar een gebeurtenis in **het oude testament**.

In 2 Kronieken 20 lezen we dat het volk van God een groot probleem had.

De volken om hen heen dreigden hen aan te vallen en hen te vernietigen.

Het was een overmacht van 3 volken. Josafat was koning over Juda. We lezen in 2 Kronieken 17:3-4 dat hij, net als zijn voorvader David zich hield aan de geboden van God.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk)
uur.

Website: www.betheltemple.nl
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid
E-mailadres: contact@betheltempelrotterdam.nl

We lezen dat God Josafat bij stond en als de Here je bijstaat hoef je niet meer te vrezen. Hij bracht zijn probleem en het probleem van Juda bij God. Samen met vertegenwoordigers uit alle steden kwamen zij bijeen in het voorhof van de tempel. In het voorhof staat het wasvat en het offeraltaar. Dit spreekt van de reiniging van zonden en de genade van God door het verzoenend bloed van de Here Jezus.

We lezen iets zeer opmerkelijks in 2 Kronieken 20:15 'Je hoeft niet bang te zijn' en in vers 17 'Jullie hoeven in deze strijd geen slag te leveren' De Here God zegt verder 'Wacht rustig af, dan zullen jullie zien, hoe de Here die jullie bijstaat, voor jullie de overwinning behaalt. 'Gaat hen tegemoet'.

Wat een koning hebben we. Hij heeft de wereld overwonnen (Johannes 16:33). Wij mogen alle vertrouwen hebben in onze Koning; Koning Jezus. Wanneer de tegenslag voor ons te groot is geworden mogen we net als Josafat, voor de troon van genade (in het voorhof) een beroep doen op de hulp van God. En dan afwachten (hoe de Here ons helpt) en het probleem te lijf gaan met lofprijns aan God in ons hart.

Als we het verloop van de strijd verder lezen in vers 22 tot 24 dan zien dat God de overmacht van de vijand die bestaat uit 3 volken verdeelt en dat de vijand zich zelf verslaat. Het grote probleem wordt door God omgezet in een zegen. De zegen is zo groot dat de inwoners van Juda 3 dagen nodig hebben om de buit te incasseren.

We lezen ook in vers 29 en 30 dat de hulp van God rust brengt aan de grenzen van Juda. Zo mag het ook zijn in uw leven. Omdat de Here Jezus koning is van uw leven, mag er rust zijn. De Here Jezus zegt in Johannes 14:27 Mijn vrede geef ik u. In Hebreëën 4 vraagt God aan ons om in Zijn rust in te gaan en te blijven. God staat u bij net als Hij Josafat bijstond. Vertrouw op de hemelse overheid, wat God is uw vertrouwen waard.