

## Bethel Tempel Rotterdam

Contactbrief week 12/ 2021

### **De preek van 21 maart 2021 in een notendop.**

Preek door Henk Tirion.

Lezen Joh 4: 5-34 het bekende verhaal over de Samaritaanse vrouw.

Toen Jezus vermoeid was van de reis, en bij de put van Jacob zat, kwam een vrouw uit Samaria water putten.

Jezus was alleen, omdat Zijn discipelen naar de stad waren gegaan om eten te kopen. Terwijl ze onderweg waren naar de stad, kwam Jezus in gesprek met deze Samaritaanse vrouw.

Als Jezus het over het levende water heeft zei ze tegen Jezus: geef mij van dat water, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Jezus zei tot haar: ga heen en roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei: ik heb geen man. En Jezus zei tot haar: u hebt wel gezegd, want u hebt vijf mannen gehad en die u nu hebt, is uw man niet.

En de vrouw zegt tegen Jezus: ik zie dat U een profeet bent. Ik weet dat de Messias komt die genaamd wordt de Christus. Wanneer Hij komt, zal Hij ons alles vertellen.

En Jezus zei tot haar: Ik ben het, Die tot u spreekt..

En verblijd over deze ontmoeting liet zij haar kruik staan en ging terug naar haar dorp en zei tegen de mensen komt ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles wat ik deed. Is Deze niet de Christus en de mensen gingen de stad uit en kwamen tot Jezus.

Als de discipelen van de stad terugkwamen met eten, zeiden zij tegen Jezus, Rabbi u moet iets eten. En als zij bleven aandringen dat Hij toch iets moest eten zei Jezus Ik heb een spijs om te eten die u niet kent, en die u niet weet. Zij zeiden tegen elkaar: zou iemand Jezus eten hebben gegeven toen wij in de stad waren? Maar Jezus zegt Mijn spijs is dat Ik doe de wil van God die Mij gezonden heeft. De discipelen wisten niet beter of er is maar één soort spijs die hun verzadigt en dat is de spijze die zij net in de stad gekocht hadden. Daarom konden de discipelen niet begrijpen dat Jezus geen trek had in de spijze die zij gekocht hadden.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam  
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk )  
uur.

Website: [www.betheltemple.nl](http://www.betheltemple.nl)  
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur  
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid  
E-mailadres: [contact@betheltempelrotterdam.nl](mailto:contact@betheltempelrotterdam.nl)

De spijze die Jezus op dat moment verzadigd heeft is niet een spijze die Zijn lichaam maar Zijn innerlijk, verzadigd heeft door het doen van de wil van God. Natuurlijk had Jezus op dat moment dat Hij Zijn discipelen naar de stad zond, honger. Maar op datzelfde moment kwam Hij in gesprek met de Samaritaase vrouw.

En toen deze vrouw haar hart voor Jezus opende, verzadigde het Hem volkomen.

Math 4:4 De mens leeft niet van brood alleen maar van ieder Woord dat uit de mond van God gaat

Ik weet nog goed, dat als je vroeger je eten liet staan, de mensen zeiden dat je dan verliefd bent. Nu weten wij waarom Jezus geen trek had in het eten van wat de discipelen gekocht hadden. In Joh 14:31 zegt Jezus: de wereld moet het weten dat Ik de Vader lief heb en alzo doe wat Hij Mij opdraagt.

En dan zegt Jezus in Joh. 4: 35 zegt u niet dat er pas na vier maanden na het zaaien geogst kan worden? Zie de velden, want zij zijn reeds rijp om te oogsten.

Math 9:36 Als Jezus de schare zag die naar Hem kwam, werd Hij met innerlijke ontferming bewogen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, als schapen zonder herder.

Beide voorbeelden die Jezus zag, van de rijpe velden en de schapen, vragen om actie, omdat het anders te laat zou kunnen zijn. Een schaap zonder herder weet niet waar hij weide en water zal kunnen vinden en heeft ook geen stal waar hij zich veilig zal kunnen voelen. En een akker die niet geogst wordt, zal zijn vrucht zien verdorren.

Hier laat Jezus de andere spijs aan Zijn discipelen zien, waar Hij van verlangt dat het ook hun spijze zal worden, en waarmee zij verzadigd zullen worden. En die maait, ontvangt loon en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tezamen feest kunnen vieren.

In Markus 6:7-8 riep Jezus de discipelen en zond hen twee aan twee uit en gebod hun dat zij niets zouden meenemen op reis, dan een staf, geen brood geen geld geen reistas.

In Luk 12:22,23 zegt Jezus: zijt niet bezorgd voor uw leven, wat u eten zult nog voor het lichaam, waarmee u kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding.

Niet bezig zijn met ons zorgen te maken om wat wij eten en drinken zullen en ook niet onze reistas vullen met dat wat wij denken nodig te zullen hebben,

maar bewogen te zijn om mensen het evangelie te verkondigen en daarin onze verzadiging zullen vinden.

Dat wij verzadigd zullen worden met dezelfde spijs die ook Jezus heeft verzadigd door bewogen te zijn voor de verloren mens.

Net zoals de mens vandaag de dag, diep in hun hart met levensvragen zit, zonder antwoord te vinden.

En in het bijzonder degenen die ons na aan het hart liggen, onze kinderen en kleinkinderen en familie en vrienden en burens.

In Math 9:38 zegt Jezus tegen Zijn discipelen: bidt dan de Heere van de oogst, dat Hij arbeiders uitzendt tot Zijn oogst. Ik hoop dat het ons gebed zal zijn: Heere, van de oogst: zendt mij in Uw akker, want mijn ogen hebben de rijpe velden gezien.

Stichting Bethel Tempel Rotterdam  
KvK nr. 24343718 (ANBI kenmerk )  
uur.

Website: [www.betheltemple.nl](http://www.betheltemple.nl)  
Bankrek. NL03INGB0000108121

Zondagse dienst van 13.30 tot 15.00 uur  
Bidstond / Bijbelstudie: Dinsdag 20.00 tot 21.00

Credokerk, Scherpenhoek 5 in Rotterdam-Zuid  
E-mailadres: [contact@betheltempelrotterdam.nl](mailto:contact@betheltempelrotterdam.nl)